

Απο πάθος κι από χρέος για τη διατήρηση ενός ρωμαϊκού πυρήνα στην Πόλη ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΕΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - DUMONT

EΙΧΑ ΒΡΕΘΕΙ αρκετές φορές στην Πόλη στο παρελθόν. Άλλοτε για λόγους αναψυχής, ως απλή τουριστική, άλλοτε για ερευνητική δονύλεια σε αρχεία ή βιβλιοθήκες. Βουτηγμένη στις ιστορικές μου αναδιφήσεις, δεν παραχώρησα παρά σπανιότατα το χρόνο μιας ματιάς στα έμψυχα που με περιέβαλλαν και κινούνταν γύρω μου. Οι Ρωμαίοι της Πόλης; Άφαντοι. Αόρατοι. Δεν τους είχα συναντήσει ποτέ. Ήξερα, ωστόσο, πως ζούσαν σε αυτό το χώρο. Κι υπήρχε στο πίσω μέρος του μναλού μου μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι ήταν, τι έκαναν και προς ποιο τέλος οδέναν.

Η εικόνα αυτή δημιουργήθηκε σιγά σιγά, από διαβάσματα κι ακούσματα κάθε λογής, βιβλία, εφημερίδες ή τηλεόραση. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες, έτσι κι εγώ θεωρούσα πως η κοινότητα της Πόλης γνώριζε από καίρο τον εκφυλισμό, πως εκκλησίες και σχολεία ήταν έρημα, πως ο αριθμός των 2.000 Ρωμαίων στην τονορική μεγαλούπολη ήταν καθαρά πλασματικός, για τα «μάτια του κόσμου» - στην πραγματικότητα ήταν πολύ λιγότεροι. Και με το δίκιο μου. Πώς να να μη πιστεύει πράγματι κανείς ότι η πολιτική ρωμαιοσύνη ζει τον επιθανάτιο ρόγχο της, όταν -κατόι ακρως πενιχρή- η σχετική εκδοτική παραγωγή στην Ελλάδα αρέσκεται να προτάσσει πομπώδεις τίτλους με τις λέξεις «τέλος» ή «τελευταίος» σε περίπτωτη θέση¹;

Οι προστάθειές μου τους τελευταίους μήνες να διαβάσω και να μάθω τα στοιχειώδη για την πολιτική ρωμαιοσύνη με οδήγησαν στη διαπίστωση ότι τα περισσότερα βιβλία που βρίσκει κανείς στην ελληνική αγορά σχετικά με το θέμα περιέχουν μια μεγάλη δόση νοσταλγίας για τον χαμένο παλιό καλό καιφό. Η εξήγηση είναι απλή. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, αντοί που ενδιαφέρονται και σκύβουν πάνω από την ιστορία των Ρωμαίων της Πόλης είναι οι ίδιοι οι Πολίτες -κατά κανόνα εγκατεστημένοι στην Αθήνα- οι οποίοι παραδίδονται τις αναμνήσεις τους στο κοινό αποτίουν έναν ύστατο φόρο τιμής στη γενέτειρά τους και στη νιότη τους. Η καταγωγή τους και οι μνήμες τους όμως δεν τους βοηθούν να πάρουν σοβαρές αποστάσεις από το αντικείμενό τους. Ο προσωπικός τόνος, η έντονη συνισθηματική φόρτιση χαρακτηρίζουν το γραπτό τους λόγο. Παρόλη την αξία της για τις πληροφορίες που παρέχει στους

αδεαίς σαν κι εμένα, η νοσταλγική αυτή λογοτεχνία δεν αντικαθιστά ωστόσο την ένδεια ιστορικών μελετών σχετικά με τη ρωμαιοσύνη των λεγόμενων «χαμένων πατριώδων».

Για να αναπληρώσω κάπως αυτό το κενό, με σκοπό να κατανοήσω τη δομή και τη σύνθεση της πολιτικής ρωμαιοσύνης σήμερα και να μάθω κάτι περισσότερο, άρχισα να κοινβένται με το Δημήτρη Φραγκόπουλο. Κι η κοινότητα μας αυτή κράτησε περίπου ένα μήνα.

70 χρόνων σήμερα, γέννημα-θρέμμα Πολίτης, ο Δημήτρης Φραγκόπουλος αφέρωσε τέσσερις δεκαετίες της ζωής του στην παιδεία της Πόλης. Από το 1958 μέχρι το 1993 κράτησε τη διεύθυνση του Ζωγραφείου λυκείου αρρένων. Το πέρασμά του από το Ζωγράφειο σημάδεψε πολλές γενιές μαθητών. Έτυχε αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες να συναντήσω «παλιούς μαθητές» τουν. Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω όλο και λιγότερη έκπληξη μπροστά στις εκδηλώσεις σεβασμού κι αγάπης προς το πρόσωπό του ή στα εγκώμια που του πλέκουν ακόμη αυτοί οι «μαθητές» -κι ας πέρασαν είκοσι ή πολλές φορές και τριάντα χρόνια που έχουν εγκαταλείψει τα θρανία.

Αυτό που με εντυπωσίασε στο Δημήτρη Φραγκόπουλο ήταν η ευθύτητα του λόγου του και μια θετική αντιμετώπιση του αύριο. Ξέρει, όπως όλοι, ότι ρωμαϊκή παρουσία στην Πόλη κινδυνεύει από άμεσο αφανισμό. Το ξέρει, αλλά δεν μουρολογεί, ούτε αδρανεί περιμένοντας τον επικείμενο χαμό. Αγωνίζεται με όσα μέσα διαθέτει, για να ανατρέψει αυτή την πορεία των πραγμάτων.

Κάποτε τον είχα ωρτήσει γιατί συνέχιζε κι έμενε στην Πόλη και δεν έφενγε κι αυτός, όπως τόσοι και τόσοι, στην Αθήνα. Μου απάντησε: «από πάθος κι από χρέος. Όταν ήμουν νέος ήταν από χρέος, σήμερα πια είναι κυρίως το πάθος». Τώρα που αρχίζω να τον γνωρίζω καλύτερα, ξέρω ότι αυτό που τον κρατά δεσμώτη στη γενέτειρά του δεν είναι μόνο η αγάπη του για τον τόπο και τους ανθρώπους τουν. Είναι κι ένας ανοιχτός λογαριασμός που έχει με τη συνείδησή του να συμβάλει, όσο μπορεί, στην επιβίωσή -έστω μικρόχρονη και καχετική- του ρωμαϊκού στοιχείου στην Πόλη.

Η συζήτηση, επί ένα μήνα, με το Δημήτρη Φραγκόπουλο με έκανε όχι μόνο να εμπλουτίσω, αλλά και να αναθεωρήσω κα-

τά μεγάλο μέρος την εικόνα που είχα ποιν για την πολιτική ρωμαιοσύνη.

Καταρχήν, έμαθα να βλέπω και να υπολογίζω όλο και περισσότερο τους «παρόντες», αυτούς που έμειναν, ενώ παράλληλα έπαψα να μετρώ και να ενδιαφέρομαι για τους «απόντες», όσους δηλαδή έφυγαν οριστικά από την Πόλη. Άρχισα, με άλλα λόγια, να αντιλαμβάνονται τη ρωμαιοσύνη στις σημερινές της διαστάσεις, χωρίς να αναμηνύω σε αυτή μου τη θεώρηση περασμένα μεγαλεία και δόξες αλλοτινών εποχών. Όσο κι αν φαίνεται παραδόξο, αυτή η συρρικνωμένη ρωμαιοσύνη είναι ασύγκριτα πιο δυναμική και μαχητική από ότι συστηματικά λέγεται και δείχνεται.

Η επαφή μου με το Δημήτρη Φραγκόπουλο με βοήθησε επίσης να εμπεδώσω όσα ήδη ήξερα ή υπέθετα. Η ιδιαίτερα προνομιακή σχέση του Πολίτη Ρωμαιού με την εκκλησία και την ορθόδοξη πίστη του, για παραδειγμα, είναι μια όψη των πραγμάτων που δεν αγνοούσα. Γνώριζα επίσης ότι η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν μια κλειστή συντηρητική κοινωνία με έντονη -πεισματική θα λέγαμε- προσήλωση στην ταυτότητα της, στη γλώσσα και τη θρησκεία της.

Τελειώνοντας, θεωρώ χρήσιμο να υπογραμμίσω ότι, ως ιστορικός, είμαι μεν μαθημένη να ανακατέων παλιά χαρτιά, αλλά οι μέθοδοι της «συνέντευξης», τέχνης ζωντανής, μου ήταν και εξακολούθουν να παραμένουν εντελώς άγνωστες. Επιπλέον, καθώς πήγα σε αυτή τη συζήτηση καταρχήν για δική μου πληροφόρηση και κατάρτιση, βρέθηκα συχνά απροετοίμαστη κι αδιάβαστη.

Είναι, νομίζω, αυτονότο ότι εδώ δεν δημοσιεύονται παρά μόνο ορισμένα αποσπάσματα από τη (μαραθώνια) κοινωνία μας με το Δ. Φραγκόπουλο. Τα κομμάτια αυτά δεν είναι ούτε τα πιο οδυνηρά ούτε τα πλέον κανονικά. Άλλα, για μια πρώτη παρουσίαση, θεωρήσαμε από κοινού πως οι σελίδες που ακολουθούν είναι αρκετές. Η συνέχεια ίσως σε ένα επόμενο τεύχος.

Στρασβούργο, Μάρτιος 1998

1. ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ - ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΗ

Πρόγκιπος: Το μεγαλύτερο της του συμπλέγματος των Πριγκιπονήσων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Η ονομασία Πριγκιπόνησα προέρχεται από τη βυζαντινή περίοδο, όταν τα νησιά χρησιμοποιούνταν ως τόποι εξορίας για τους αξιωματούχους που έπεφταν σε δυσμένεια. Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, στην Πρίγκιπο κατοικούσαν πολλοί «μειονοτικοί», κυρίως Ρωμαιοί, λιγότεροι Εβραίοι που έφταναν κατά τους θερινούς μήνες για την «αλλαγή» τους. Στα τονορικά, η Πρίγκιπος λέγεται Büyük Ada (Μεγάλο Νησί). Οι Πολίτες την αποκαλούν απλώς το «Νησί». Τα καλοκαίρια αρκετοί Ρωμαιοί εγκατεστημένοι από χρόνια στην Ελλάδα έρχονται για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Πριγκίπου είναι λιγοστοί, τα περισσότερα στίτια μένουν κλειστά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι Ρωμαιοί που απομένουν, όταν οι παραθεοιστές φεύγουν, δεν ξεπερνούν τις πενήντα ψυχές. Ωστόσο, κάποια σημάδια της ακμής της πριγκιπινής ρωμαιοσύνης των αρχών του αιώνα είναι ακόμη ορατά, αποτυπωμένα κυρίως στα κτίρια, άλλα ετοιμόρροπα άλλα ανακαινισμένα. Παρά το ολιγάριθμο της κοινότητας, το (ρωμαϊκό) δημοτικό σχολείο του νησιού είναι ακόμη εν ενεργεία. Το ίδιο και ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Δημητρίου. Στην Πρίγκιπο υπάρχουν επίσης δύο μοναστήρια, της Μεταμόρφωσης του Χριστού -γνωστό στους ντόπιους ως «ο Χριστός»- και ο Αγιος Γιώργης ο Κουδουνάς. Έρημη και κλειστή εδώ και χρόνια, η μονή του Χριστού συνηρείται από φύλακα που μένει εκεί χειμώνα-καλοκαίρι. Σε μια προσπάθεια επαναλειτουργίας, ο Αγιος Γιώργης ο Κουδουνάς φίλοξενεί από πέρσι δυο-τρεις Αθωνίτες μοναχούς. Στο μέλλον -λέγεται- υπάρχουν βασικές ελπίδες ο αριθμός αυτός να αυξηθεί: με αυτή την προοπτική χτίστηκε μια ολόκληρη νέα πτέρυγα και ανακαινίσθηκε ολοκληρωτικά ο ναός. Ωστόσο, ο Κουδουνάς αποτελεί μια ειδική (και εξαιρετική) περίπτωση, γιατί είναι τόπος προσκυνήματος για τους μουσουλμάνους. Ο Αγιος Γιώργης ο Κουδουνάς είναι πρόγαμπτη ιδιομορφία του Τούρκους που του αποδίδουν θαυματουργές πανόρμητες σε περιπτώσεις ψυχικών αισθησεών και στειρότητας. Κάθε χρόνο, στις 23 Απριλίου, ο ανηφορικός χωματόδρομος που οδηγεί από την τοποθεσία Λούνα-Παρχ στο μοναστήρι (απόστασ



Δ.Φ.: Συνέχεια στην Πρόγκιπο.

Μ.Α.: Και υπήρχαν άλλα αδέλφια;

Δ.Φ.: Βέβαια. Είχα μια αδελφή, που με μεγάλωσε, γιατί έχασα μωρό ακόμη τη μάνα μου, και δύο μεγαλύτερους αδελφούς. Εγώ ήμουν ο μικρότερος, το kazan dibi (ο πάτος του καζανιού), όπως συνηθίζουν να λένε οι Ρωμιοί. Οι περιστάσεις τα έφεραν έτσι ώστε να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το Δεκέμβριο του 1948 έφυγα για την Αθήνα κι έμεινα ώς το Μάιο του 1954. Στην Αθήνα, ανδρώθηκα, άρχισα να βλέπω τη ζωή από διαφορετική γωνία. Έφυγα από όως με κάποιες προκαταλήψεις θρησκευτικές – δεν μιλώ για το θρησκευτικό συναίσθημα, για προκαταλήψεις μιλώ, να μην παρεξηγούμα...

Μ.Α.: Τι είδους προκαταλήψεις;

Δ.Φ.: Κάθε πρώι αν δεν άναβα ένα κερί, δεν ησύχαζε το μέσα μου. Νόμιζα ότι όλα θα πάνε στραβά. Όταν μετά την αποφίτησή μου από τη Φιλοσοφική Σχολή επέστρεψα στην Πόλη, δίχως να έχει μειωθεί η συναισθηματική σημασία του κεριού, είχα συνειδητοποιήσει ότι επιβάλλεται παραλληλα για κάθε επιδιωκόμενο σκοπό υπομονή, επιμονή και κυρίως μεθοδευμένη εργασία. Το «συν Αθήνα και χείρα κίνει» στάθηκε από τότε στη ζωή μου βασική αρχή. Ανάφερα το θέμα του κεριού σαν ένα μικρό δείγμα της αλλαγής.

Μ.Α.: Κι αυτό είναι η Αθήνα που το έκανε;

Δ.Φ.: Κατά ένα μέρα μέρος. Ναι. Η Αθήνα συνέβαλε σημαντικά στην ψυχική και πνευματική μου καλλιέργεια. Το Πανεπιστήμιο, η πνευματική κίνηση, η συναναστροφή μου με διάφορα πρόσωπα, οι φίλοι μου επέδρασαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου.

Μ.Α.: Φυσικά, αλλά γιατί η Αθήνα; Το κερί δεν θα το καταργούνσατε, αν μένατε στην Πόλη;

Δ.Φ.: Δεν νομίζω ότι θα το καταργούσα. Μην ξεχνούμε ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πόλη και το κερί για τους Πολίτες είναι σύμβολο ελπίδας και παρηγοριάς. Το κερί έπαιξε σπουδαίο ρόλο, ιδιαίτερα κατά τη μαθητική περίοδο της ζωής μου. Πλάι στη Μεγάλη Σχολή υπάρχει μια βυζαντινή εκκλησία, το Μουχλο. Η Μουχλούτσα⁹. Αν δεν περνούσα κάθε πρωί να ανάψω ένα κερί, δεν πήγαινα στο μάθημα. Εξετάσεις αν είχα, θα πήγαινα οπωσδήποτε να ανάψω κερί. Και πολλές φορές, η υποβολή ίσως, όπως θέλεις πέστο, με βοήθησε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, όταν επέστρεψα, αντιλαμβάνεσαι με ποιες ιδέες γύρισα. Στην Αθήνα είχα συναναστραφεί με πολλά παιδιά, νέους φοιτητές, οι οποίοι ήταν φιλελεύθερον αντιλήψεων και ιδεών. Μου διηγήθηκαν πολλά επεισόδια από την εποχή της Κατοχής κι από την περίοδο του εθνικού σπαραγμού. Όλα αυτά άφησαν βαθιά ίχνη επάνω μου. Τέλειωσα. Ήρθα εδώ το Μάιο του 1954 κι άρχισα αμέσως από το Σεπτέμβριο να διδάσκω. Ένα χρόνο περίπου δίδαξα στη Μεγάλη Σχολή ελληνικά. Το Σεπτέμβριο του επόμενου χρόνου –είναι η χρονιά των σεπτεμβριανών, να μη το ξεχνούμε– πήγα στρατιώτης.

Τη νύχτα της δης προς 7η Σεπτεμβρίου 1955, έπειτα από μια φίμη ότι δήθεν εξερράγη βόμβα στο σπίτι του Mustafa Kemal στη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως ως έξισπασμα μιας εντονότατης κρίσης του Κυπριακού, ένα πλήθος ανέλεγκτο, κατευθύνθηκε, με την ανοχή των αρχών, προς το Πέραν, όπου τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα ήταν ωμαίκα. Μέσα σε μια νύχτα καταστράφηκαν 1.004 σπίτια, 4.348 μαγαζιά, 27 φαρμακεία και εργαστήρια, 21 εργοστάσια, 110 εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία. 73 εκκλησίες καθώς και 26 σχολεία υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές⁶.

Δ.Φ.: Έξι μήνες έκανα στη Σμύρνη, στη σχολή εφέδρων αξιωματικών. Μάλιστα κατά την περίοδο που ήμουν μαθητής εκεί έγιναν και τα σεπτεμβριανά. Και στη Σμύρνη, αν έχεις υπόψη σου, είχαν κάψει το ελληνικό περίπτερο –ήταν η περίοδος της εκθέσεως της Σμύρνης⁷– και την ελληνική σημαία. Μετά τα τραγικά γεγονότα της Πόλης, η απμόσφαιρα για μένα στη Σχολή ήταν πολύ στενόχωρη. Ήμουν ο μόνος Ρωμιός μεταξύ εξακοσίων περίπου μαθητών. Ένας από αυτούς –όλοι ήταν δάσκαλοι στα χωριά, απόφοιτοι των κδy institüleri (παιδαγωγικές ακαδημίες στις οποίες εκπαιδεύονταν δάσκαλοι που διορίζονταν στα χωριά, σήμερα έχουν καταργηθεί), κατά κανόνα καλά παιδιά– ένας λοιπόν από αυτούς, ο Süleyman, με τον οποίο γνωρίστηκα εκεί και συνδέθηκα αδελφικά, άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του στη συνέδησή μουν. Συνέχεια εκείνες τις μέρες έγινε κολλητός μου, η σκιά μου για την ακρίβεια, από φόρο μη κάποιος με προσβάλει. Οφείλω πάντως να ομολογήσω ότι όλοι, αξιωματικοί και μαθητές, μου συμπεριφέρθηκαν άφογα. Μετά κληρώθηκα να υπηρετήσω στο Sarıkamış. Ξέρεις πού είναι το Sarıkamış; Είναι πέραν της Ερζερούμης, πριν το Kars. Έκανα κι ένα χρόνο εκεί κι απολύθηκα με το βαθμό του υπολοχαγού. Μετά συνέχισα τα καθήκοντά μου στη Μεγάλη Σχολή κι επιπλέον πήρα μαθήματα στη Θεολογική⁸ και στο Ιωακείμειο⁹. Το Σεπτέμβριο του 1958 διορίστηκα στο Ζωγράφειο¹⁰, διότι είχε χηρεύσει η θέση της διευθύνσεως μετά το θάνατο του προκατόχου μουν. Ανέλαβα καθήκοντα στο Ζωγράφειο στις 8 Σεπτεμβρίου του 1958. Έκτοτε, συνεχώς και αδιαλείπτως, όπως γράφουνε και στα πιοτοποιητικά εργασίας, συνέχισα μέχρι το τέλος σχεδόν του 1993, οπότε συμπλήρωσα 35 χρόνια στη διεύθυνση και 40 περίπου χρόνια στην εκπαίδευση της Πόλης. Ένα χρόνο μετά το διορισμό μου έκρινα καλό ότι θα πρέπει να νοικουχρευτώ. Και ο Θεός έφερε στα βήματά μου τη Βέττα, αυτή που γνώριζα από πριν. Παντρεύτηκα. Το 1961 ήρθε στον κόσμο η Αιμιλίτσα μου, το δε 1964 η Μαγδούλα μουν. Τώρα και οι δυο είναι παντρεμένες με παιδιά. Η πρώτη εργάζεται νηπιαγωγός στο Ζάππειο, η άλλη φιλόλογος στο Ζωγράφειο.

Μ.Α.: Έχετε τέσσερα εγγόνια, νομίζω...

Δ.Φ.: Ναι, έχω τέσσερα εγγόνια. Την Αννούλα με το Χάρη από την Αιμιλία και το Γιάννη και το Κίμωνα με το Δημήτρη από τη Μάγδα και τον Άρη.

Μ.Α.: Ποια η σχέση που είχατε με τη θρησκεία, όταν ήσασταν παιδί;

Δ.Φ.: Όταν ήμουν παιδί, μου άρεζε να πηγαίνω στην εκκλησία, στις γιορτές ιδιαίτερα. Το αισθανόμουν σαν μια ανάγκη. Καθαρώς από συναισθηματικούς λόγους. Η επιφρούρη που απειίδει η θρησκεία είναι προσωπική υπόθεση. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη ωραία προς τα εκκλησιαστικά. Αν την είχα –τώρα θα εξομολογηθώ κάτι άλλο–, αν την είχα αυτή τη ωραία σε έντονο βαθμό, αν υπάκουα στη συμβουλή του πατέρα μου που έλεγε «γιώκα μου, άκου κι εμένα, σήκω και πάνε στη Θεολογική Σχολή...»

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Δεν είπε «να γίνεις κληρικός». «Πήγαινε στη Θεολογι-

ζί μουν. Τα τοποθετούσα με προσοχή στην τσάντα μου την οποία φρόντιζα να κρατώ σχεδόν οριζόντια. Παρόλα αυτά μια φορά γλίστρησα με αποτέλεσμα να χυθούν τα ζουμιά και να λερώσουν τα τετράδιά μου, τα οποία, βέβαια, έσπενσα να τα ξαναγράψω. Τελικά δεν γράφηκα στη Θεολογική Σχολή, προς μεγάλη λύπη του πατέρα μουν και παρά ότι είχα αρκετά αναπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα, σε βαθμό μάλιστα να ανταγωνίζομαι κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα άλλους νέους, για να αποσπάσω το κερδί από τον Εσταυρωμένο και να το κάμω φυλαχτό, όπως συνθιζόταν. Ένα τέτοιο φυλαχτό, με ένα σταυρούδικο από καλάμι, είχα συνέχεια επάνω μου, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αθήνα, κι ήμουν απαρηγόρητος, όταν το έχασα.

Δ.Φ.: ... να γίνεις κληρικός.

Μ.Α.: Δεν είπε «να γίνεις κληρικός».

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γίνεις κληρικός.

Δ.Φ.: Πήγαινε στη Θεολογι-

Μ.Α.: ... να γί

βόλου – ότι αν γίνεται αναφορά συνέχεια σε 2.000 Ρωμιούς στην Πόλη, είναι γιατί υπάρχει κάποιος νόμος, σύμφωνα με τον οποίο...

Δ.Φ.: Κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Σκέφτεσαι, επειδή έτσι το άκουσες ασφαλώς, ότι, αν λείψουν ο Ρωμιοί ή αν μειωθεί ο αριθμός τους πέρα από ένα σημείο, θα εξαναγκαστεί το Πατριαρχείο να φύγει από την Πόλη. Αυτό είναι μια διάδοση, που ανεύθυνα κάποτε σχολιάζεται από αδαείς. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Το Πατριαρχείο είναι οικουμενικό και αντλεί τη δύναμή του από πανίσχυρες συνδόνους. Είναι δύσκολο να το μετακινήσει κανείς. Η κοινότητά μας, έστω και συρρικνωμένη στην τωρινή της παρουσία, πρέπει να διατηρηθεί στις εστίες της, όχι γιατί από τη μείωσή της κινδυνεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά γιατί το επιβάλλει η ιστορία της.

M.A.: Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχουν σήμερα 2.000 άτομα στην Πόλη.

Δ.Φ.: Περί τις 2.000. Μπορεί να είναι 1.500, μπορεί να είναι και 2.500 ή και περισσότεροι. Δεν το ξέρουμε αυτό.

M.A.: Ποιες ηλικίες;

Δ.Φ.: Η ηλικία είναι μάλλον μεγάλη, γιατί οι νέοι φεύγουν.

M.A.: Συνεχίζουν να φεύγουν;

Δ.Φ.: Συνεχίζουν. Όχι με τον ίδιο ρυθμό. Κάποτε φεύγανε σαν κυνηγημένοι. Τώρα τακτοποιούν κάπως τη θέση τους, και φεύγουν με ομαλές συνθήκες. Κι όταν ο νέος φεύγει, συμπαρασύρει με το φευγιό του, ύστερα από ένα-δυο χρόνια, και την οικογένειά του. Και φυσικά η διαρροή αυτή οφείλεται εν πολλοίσι στο ότι δεν βρίσκουν δουλειά, να εξασφαλίζει το μέλλον τους. Θέλεις να σου δώσω τον αριθμό των μαθητών στα σχολεία μας σήμερα; Ίως σε βοηθήσει να σχηματίσεις μια ιδέα. Στα 4 γυμνάσια-λύκεια, φέτος έχουμε 154 παιδιά, στα δε δημοτικά 141.

M.A.: Έχετε στατιστικά στοιχεία για τις μεγαλύτερες ηλικίες; **Δ.Φ.:** Δεν έχω αριθμούς. Αν είχαμε αριθμούς, θα σου έλεγα και τον πραγματικό αριθμό του πληθυσμού της ρωμιοσύνης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μάλλιασε η γλώσσα μου να το λέγω και να το ξαναλέγω ότι πρέπει να γίνει μια δημογραφική έρευνα, ώστε να διαπιστώσουμε ποιο είναι το δυναμικό της ρωμιοσύνης, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό.

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

M.A.: Τι δουλειές κάνουν, σε ποια επαγγέλματα επιδίδονται οι Ρωμιοί της Πόλης;

Δ.Φ.: Πιστεύω ότι για να φτάσουμε στις επαγγελματικές ενασχολήσεις των Ρωμιών της Πόλης, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή και στο παρελθόν, για να δούμε ποια ήταν η ρωμιοσύνη από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Πολύ σύντομα βέβαια. Αν ρίξουμε μια ματιά στο δεύτερο μισό του 19ου αι-

ώνα, βλέπουμε ότι η ρωμιοσύνη στην Πόλη, μολονότι ήτανε λιγότερη σε πληθυσμό από το κυρίαρχο στοιχείο, κατείχε πάνω από 50% στα χέρια της την οικονομία. Τώρα, θα πεις, γιατί το λες αυτό; Το λέω, για να φανεί εξελικτικά πού καταντήσαμε. Στον 20ό αιώνα, με το κίνημα του εθνικισμού, ιδιαίτερα της επανάστασης των νεότουρκων του 1908, επηρεάστηκε και η οικονομική ευρωπαϊσμός των Ρωμιών. Παρότα τώρα όμως, αν όχι με τον ίδιο ρυθμό, η ανθηρή αυτή κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι τη μεταπολίτευση. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού δημιουργήθηκαν τα τεράστια εκείνα ευαγή ιδρύματα της παιδείας και της φιλανθρωπίας. Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια Μεγάλη Σχολή, μια Θεολογική Σχολή, ένα Ζωγράφειο, ένα Κεντρικό¹⁵, ένα Ζάππειο¹⁶ ή τα Νοσοκομεία Βαλούκλη¹⁷, εάν η ρωμιοσύνη δεν ήταν εύρωστη οικονομικά. Άλλα μετά τη μεταπολίτευση του 1923¹⁸, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Βοήθησαν οι Ρωμιοί να δημιουργηθούν νέα στελέχη στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στις τέχνες και στις βιοτεχνίες, κι έτσι διαμορφώθηκε μια διάδοχος κατάσταση. Φτάσαμε στα μέσα του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Κατά τις δεκαετίες του 1920 και '30, η εξουσία προσπαθεί να αποκαταστήσει την κλονισμένη οικονομία και να οργανώσει τη διοίκηση του κράτους σύμφωνα με τη νέα πολιτική πραγματικότητα. Στη δεκαετία του '40 στοχεύει να φρενάρει με κάθε τρόπο το δυναμισμό, στον οικονομικό τομέα, των μειονοτήτων. Και το πετυχαίνει. Στην περίοδο την πολεμική καθαρό, αν και η χώρα δεν μπήκε σε πόλεμο, επιστρατεύονται είκοσι ηλικίες μειονοτικών. Αυτό είχε τρομερό αντίκτυπο στην οικονομία της ρωμιοσύνης. Διότι ο έμπορος, ο βιομήχανος, ο βιοπαλαιστής, άφησε τη δουλειά του και πήγε στρατιώτης. Στη συνέχεια, έρχεται άλλο πλήγμα: ο φόρος περιουσίας. Υστερα, δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Για να μπορέσει να κρατηθεί ο Ρωμός, αναγκάζεται να συνεταιριστεί με Τουρκούς κεφαλαιούχους. Επομένως, τι δηλού αυτό; ότι σιγά σιγά η οικονομία περιέρχεται στα χέρια του κυρίαρχου πληθυσμιακά στοιχείου.

To Μάιο του 1941, επιστρατεύονται οι μη μουσουλμάνοι ηλικίας από 24 μέχρι 44 ετών, περίπου 20.000 Ρωμιοί, Εβραίοι και Αρμένιοι. Το μέτρο λέγεται ότι αποσκοπεί κυρίως στην απομάκρυνσή τους από την περιοχή της Πόλης, όπου δήθεν οι πιθανότητες να προσωρίσουν σε κύκλους συμμαχικούς και να δράσουν κατά της Γερμανίας ήταν ανέχεις. Οι επιστρατοί εκπολιτούνται σε περιοχές της ανατολικής Τουρκίας, όπου χορηγούνται κυρίως στην κατασκευή δρόμων. Η απόλυτη τους ήταν σταδιακή. Οι τελενταίοι επέστρεψαν στα σπίτια τους το Δεκέμβριο του 1941.

Ο νόμος περί φόρου περιουσίας (*varlık vergisi*) ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 1942 και στόχευε στην ανάσχεση του πληθυσμού και την ανόρθωση της οικονομίας. Αν και καταρχήν αφορούσε στο σύνολο του πληθυσμού, το «βαρλίκι» έπληξε

κυρίως τέσσερις κατηγορίες πολιτών: τους επιχειρηματίες εν ενεργεία από το 1939, τους μεσάζοντες και αντιπροσώπους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Για την εφαρμογή του νόμου συστήθηκαν ειδικές επιτροπές επιφροτισμένες με την εκτίμηση της περιουσίας των φορολογούμενων, που γινόταν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Ο φόρος ήταν καταβλητός μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την εκτίμηση. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, γινόταν κατάσχεση στην περιουσία των φορολογούμενων και πλειστηριασμός. Αν και το πρόϊόν των πλειστηριασμού δεν επαρκούσε, ο φορολογούμενος καταδικαζόταν σε καταναγκαστικά έργα. Στην πράξη το μέτρο αυτό έθιξε τους «μειονοτικούς», κυρίως τους Ρωμι-

από τα γεύματα που δίδονται στο γηροκομείο και στα διάφορα συσσίτια –και που είναι πλουσιοπάροχα–, παρά το ολιγάρχισμο της ρωμιοσύνης, οι δωρεές προς όφελος των φιλανθρωπικών μας ιδρυμάτων σχεδόν πλησιάζουν το δισεκατομμύριο κάθε μήνα²⁰.

M.A.: Και είναι δωρεές ιδιωτών;

Δ.Φ.: Πέρα για πέρα ιδιωτών. Θα μου πεις, μεταξύ αυτών έχει και δωρεές ομίλων εκδρομέων. Άλλα οι περισσότερες είναι από εδώ. Δεν είναι καταπληκτικό; Αυτό δείχνει τη διάθεση του Ρωμιού να ασκήσει φιλανθρωπία.

M.A.: Δεν ξέρω αν δείχνει τη διάθεση του Ρωμιού να ασκήσει φιλανθρωπία



οικιωθεί τρομακτικά.

Δ.Φ.: Πρόσεξε... Αν εκδηλωνόταν αυτή η τάση τώρα που λιγοστέψαμε, το καταλαβαίνω. Τότε θα μπορούσε να έχει κάποια βάση η παρατίθηση που έκανες. Πλην όμως, ανέκαθεν η ρωμιοσύνη ασκούσε πλουσιοπάροχα τη φιλανθρωπία. Δεν ξέρω αν η εικόνα που σου έδωσα σε ικανοποίησε...

M.A.: Η εικόνα παραμένει φλον. Εγώ δεν έμαθα ακόμη με τι ασχολούνται οι Ρωμιοί σήμερα. Μου είπατε ότι υπάρχουν λίγοι που ασχολούνται με εμπόριο, αρκετοί υπάλληλοι...

Δ.Φ.: ...και βιοτέχνες. Τεχνίτες επίσης. Πόσοι είναι εξάλλου, ώστε να θέλουμε οπωδήποτε να τους κατανεύμονμε σε ποσοτά; Έτσι κι αλλιώς, δεν μπορώ να σου δώσω αριθμό. Όταν δεν έχω στατιστικά στοιχεία. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί πιστεύω ότι για να μπορέσεις να οικοδομήσεις, πρέπει να ξέρεις τα δεδομένα σου ποια είναι, για να στηρίζεις τα θεμέλια σου. Θα έπειπε λοιπόν εμείς να έχουμε αυτή τη στατιστική, για να ξέρουμε πόσοι είμαστε, πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες, με τι ασχολούνται, ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας τους, κ.λπ.

M.A.: Φαίνεται να υποστηρίζετε ότι θα ήταν δυνατή η ανοικοδόμηση της ρωμιοσύνης στην Πόλη.

Δ.Φ.: Μην παρεξηγούμεθα. Υποστηρίζω ότι, αν γίνει μια συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά, είναι δυνατό να διατηρηθεί άνετα ένας σοβαρός ρωμαϊκός πυρήνας για τη διαφύλαξη της πλούσιας προγονικής κληρονομιάς.

4. ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥΣ

Μ.Α.: Έχετε κάποια γνώμη για τη θέση της Ρωμαίας γυναίκας στην κοινότητα;

Δ.Φ.: Γενικά η αντιμετώπιση της γυναίκας δεν είναι πουριτική. Δηλαδή, δεν έχει ο άντρας τη γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι.

Μ.Α.: Υπάρχουν ρωμαίες γυναίκες που δουλεύουν στην Πόλη; Είναι λίγες, πολλές;

Δ.Φ.: Δουλεύουν αρκετές. Δεν υπάρχει εμπόδιο να δουλεψουν οι γυναίκες. Εάν η δουλειά του άντρα επαρκεί για να συντηρήσει το σπίτι, δεν αισθάνεται η γυναίκα την ανάγκη να πάει να δουλέψει.

Μ.Α.: Είναι οικονομικοί δηλαδή οι λόγοι που σπρώχνουν τη γυναίκα στη δουλειά.

Δ.Φ.: Εδώ είναι οικονομικοί λόγοι.

Μ.Α.: Τι δουλειές κάνουν;

Δ.Φ.: Κυρίως είναι υπάλληλοι. Ελάχιστες είναι αυτές που έχουν δική τους επιχείρηση, κι αυτή μπορεί να τους έχει μείνει από τον άντρα τους και να τη συνεχίζουν. Άλλα αν μου ζητήσεις στοιχεία, δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες. Οι περισσότερες –κακά τα ψέματα– είναι νοικοκυρές. Ιδιαίτερα τώρα, δεν μπορούν οι Ρωμαίες να μπουν εύκολα, έστω και υπάλληλοι, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν γνώσεις computer, θέλουν ξένες γλώσσες. Πόσες τις έχουν;

Μ.Α.: Αναμαγνύονται οι γυναίκες με τα κοινοτικά πράγματα; **Δ.Φ.:** Ελάχιστες, δακτυλοδεικούμενες είναι οι γυναίκες που παύρουν μέρος στα κοινοτικά πράγματα. Δεν είναι πολιτικοποιημένες. Στα φιλανθρωπικά οπωδόπτε, ναι. Επίσης και στα μορφωτικά ενεργοποιούνται αποτελεσματικά. Κυρίως όμως στις φιλοπτώχους αδελφότητες είναι που οι γυναίκες αναπτύσσουν εξαιρετική δραστηριότητα και μάλιστα άκρως υποδειγματική.

Μ.Α.: Μπορείτε να δώσετε μια εικόνα των συνδέσμων, συλλόγων και λοιπών σωματειακών οργανώσεων σήμερα;

Δ.Φ.: Κάποτε τα σωματεία ήταν πάμπολλα, διότι και ο πληθυσμός ήταν ανάλογος και οι απαγγειλίες της κοινωνίας διαφρετικές. Και σήμερα όμως υπάρχουν αρκετά σωματεία, 26 τον αριθμό: δυο αθλητικοί σύλλογοι, έντεκα σύνδεσμοι, δέκα φιλόπτωχες αδελφότητες και τρεις σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα λύκεια. Από αυτά τα σωματεία οι δυο αθλητικοί σύλλογοι, Πέραν (Beyoğlu) και Ταταούλων (Kurtuluş), προσπαθούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νεολαίας. Από τους συνδέσμους ο πιο δραστήριος είναι του Feriköy (Μορφωτικός και Καλλιτε-

χνικός Σύνδεσμος Feriköy). Αυτό το σωματείο λειτουργεί υπό την υψηλή προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Βαρθολομαίου και αναπτύσσει αξιόλογη μορφωτική, καλλιτεχνική και φιλανθρωπική δράση. Διοργανώνει μάλιστα και σειρά διαλέξεων ποικίλου περιεχομένου σε τακτές ημερομηνίες. Εξάλλου και ο Σύνδεσμος βοηθείας απόρων ασθενών και γηροκομουμένων των νοσοκομείων Βαλουκλή, με την άκρως φιλότιμη δράση του, έρχεται αρωγός στο έργο της Εφορίας των νοσοκομείων για την ανακούφιση των απόρων ασθενών και γηροκομουμένων μας.

Μ.Α.: Σε τι συνίσταται η δραστηριότητα όλων αυτών των σωματείων;

Δ.Φ.: Η δραστηριότητά τους συνίσταται στο να εξυπηρετήσουν, το καθένα με τον τρόπο του, τη ρωμαϊσύνη.

Μ.Α.: Οι δωρεές προέρχονται μόνο από Ρωμιούς;

Δ.Φ.: Όχι πάντα. Έρχεται, για παράδειγμα, ένας δύμαλος εκδρομέων από την Ελλάδα και συνεισφέρει δι, τι μπορεί.

Μ.Α.: Έχουν υπάρξει δωρεές από μη Έλληνες;

Δ.Φ.: Ναι, αλλά σπάνια.

Μ.Α.: Υπάρχουν όμως!

Δ.Φ.: Ναι. Τυχαίνει να είναι μικτός γάμος και ο άντρας κάνει μια δωρεά για τη γυναίκα του που πέθανε επί παραδείγματι.

Μ.Α.: Με τι ασχολούνται, οι δυο αθλητικοί σύλλογοι που μου αναφέρατε;

ΤΑ 26 ΡΩΜΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

A. Σύνδεσμοι και σύλλογοι

- Σύνδεσμοι αποφοίτων της Μεγάλης του Γένους Σχολής, Ιωακειμίου Παρθεναγγείου, Ζωγραφείου, Ζαππείου
- Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ζωγραφείου, του Ζαππείου
- Μορφωτικός και καλλιτεχνικός σύνδεσμος Φερίκιοϊ
- Μορφωτικός σύνδεσμος Υψωμαθειών
- Μορφωτικός σύνδεσμος νέων Χαλκηδόνος-Μοδίου
- Σύνδεσμος μουσικόφιλων
- Μορφωτικός και φιλανθρωπικός σύλλογος Ιμβρίων
- Αθλητικός σύλλογος Πέραν (Beyoğlu)
- Αθλητικός σύλλογος Ταταούλων (Kurtuluş)
- Σύνδεσμος βοηθείας απόρων ασθενών και γηροκομουμένων των νοσοκομείων Βαλουκλή
- Σύνδεσμος παιδουπόλεως και θερινής στέγης εργαζομένων νεανίδων

B. Φιλόπτωχοι αδελφότητες

- Φιλόπτωχοι αδελφότητες κυριών Αγίου Στεφάνου, Βαλατά, Βλάγκας, Βλαχερνών, Μακροχωρίου, Μεγάλου Ρεύματος, Πέραν, Ταταούλων, Φερίκιοϊ, Χαλκηδόνος.

Δ.Φ.: Καταρχήν να πω ότι έχουν κι οι δύο παράδοση αρκετών δεκαετιών. Μετά τη Δημοκρατία, όταν ο τουρκικός αθλητισμός ήταν ακόμη στα σπάργανα, αναπτύχθηκε πολύ σημαντική δράση, που σήμερα βέβαια είναι περιορισμένη. Ο μεν σύλλογος του Πέραν ήταν κάποτε στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Ύστερα έπεισε. Τώρα είναι ερασιτεχνική η δραστηριότητά του. Συγκεντρώνουν τους νέους, ασχολούνται με τον αθλητισμό –γυμναστική, μπάσκετ, βόλλεϋ, ποδόσφαιρο, πινγκ-πονγκ– και εξυπηρετούν γενικά στον τομέα του αθλητισμού τους νέους.

Μ.Α.: Και δυο λόγια για τις τεκτονικές στοές στην Πόλη;

Δ.Φ.: Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, προς τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ιδρύθηκε εδώ η στοά Hakikat (Άληθεια), η οποία υπάγεται στη Μεγάλη Στοά της Τουρκίας. Άλλα έχει υποστεί κατά καιρούς αφαίμαξη, λόγω της διαρροής. Το 1961-62 διασπάστηκε και ιδρύθηκε μια δεύτερη στοά, η Hulûs (Ειλικρίνεια). Και οι δύο είναι ελληνόφωνες με προγενέστερες, την Αρμονία για παράδειγμα, που υπαγόταν στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και η οποία στη δεκαετία του 1930 έκλεισε.

Μ.Α.: Και πόσα μέλη υπάρχουν;

Δ.Φ.: Η καθημερά έχει εγγεγραμμένα μεν γύρω στα 40, πλην όμως αυτοί που φοιτούν τακτικά είναι λιγότεροι. Άλλοι λείπουν στην Ελλάδα κι εξακολουθούν να είναι γραμμένοι, μερικοί δεν φοιτούν τακτικά λόγω επαγγελματικών ασχολιών.

5. ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Μ.Α.: Ας περάσουμε στο θέμα της οικογένειας.

Δ.Φ.: Τι θέλεις να ξέρεις δηλαδή; Ποια είναι η ρωμαϊκή οικογένεια;

Μ.Α.: Κατά πόσο είναι ρωμαϊκή πια η οικογένεια. Πώς είναι δυνατό σε μια κοινωνία όπου έχουν απομείνει 2.000 Ρωμαίοι μέσα σε μια Πόλη 12 σχεδόν εκατομμυρίων να γίνονται ακόμη ενδοκοινοτικοί γάμοι;

Δ.Φ.: Μην υπερβάλλεις. Πρώτον ότι επιμένεις στο 2.000, γιατί δεν αποκλείται νάμιστε περισσότεροι. Αυτά τα είπαμε. Εξάλλου πρέπει να ξέρεις και το αιμάτη του αείμνηστου πατριαρχείου Αθηναγόρα ότι «είμαστε λίγοι αλλά αιμετόητοι». Όσο για την οικογένεια τη ρωμαϊκή, παρά τις συνθήκες που αναφέρεις, υπάρχει όπως πάντα συγκροτημένη, με γερές αρχές, προστηλωμένη στη θρησκεία και την Εκκλησία της, πίστη στις παραδόσεις του Γένους, τα ήθη και τα έθιμα της. Μικτοί γάμοι γίνονται βέβαια. Και είναι δυο ειδών: μικτοί γάμοι που η γυναίκα είναι ξένη και μικτοί γάμοι που ο άντρας είναι ξένος. Όταν ο άντρας είναι ξένος και η γυναίκα Ρωμαία, τα παιδιά τους δεν μπορούν να έρθουν στα σχολεία μας κι επομένως χάνονται εντελώς για τη ρωμαϊσύνη.

Μ.Α.: Για ποιο λόγο δεν μπορούν να έρθουν στα σχολεία τα ρωμαϊκά;

Δ.Φ.: Γιατί μόνο τα παιδιά που ο πατέρας τους είναι Ρωμαίος ορθόδοξος έχουν τα γράφονται σε ρωμαϊκό σχολείο. Τα παιδιά που ο πατέρας τους είναι Ρωμαίος ορθόδοξος και η μητέρα τους είναι Ρωμαϊκή ορθόδοξη, έχουν τα γράφονται σε ρωμαϊκό σχολείο. Τα παιδιά που ο πατέρας τους είναι Ρωμαϊκή ορθόδοξη και η μητέρα τους είναι Ρωμαϊκή ορθόδοξη, έχουν τα γράφονται σε ρωμαϊκό σχολείο. Τα παιδιά που ο πατέρας τους είναι Ρωμαϊκή ορθόδοξη και η μητέρα του

Οι τουρκόφωνοι αυτοί χριστιανοί ορθόδοξοι προέρχονται από την περιοχή της Μερσίνης και του Hatay, στη νοτιο-ανατολική Τουρκία. Η μητρική τους γλώσσα δεν είναι καν τα τουρκικά αλλά τα αραβικά. Οι ορθόδοξοι Αραβες ακολουθούν το βυζαντινό τυπικό στις θρησκευτικές τους τελετές και γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως Rum Ortodoks (Greco Orthodoxes). Έχουν έντονα αναπτυγμένο το αίσθημα της αραβικής τους ταυτότητας και είναι ιδιαίτερα πολυάριθμοι στο Λίβανο, τη Συρία και την Παλαιστίνη. Ήδη από το 19ο αιώνα έχουν εγκαταλείψει την ελληνική και τελούν τις λειτουργίες τους στην αραβική γλώσσα. Εκκλησιαστικά υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχείας που εδρεύει στη Δαμασκό. Από το 1939, όταν οι Γάλλοι παραχωρούν στην Τουρκία το σαντζάκι της Αλεξανδρέττας (Iskenderun), τα πρόγματα περιπλέκονται για τους αραβόφωνες ορθόδοξους των επαρχιών αντών. Στο εξής είναι μεν πολίτες της τουρκικής δημοκρατίας, αλλά στο θρησκευτικό τομέα ο φορέας από τον οποίο εξαρτώνται βρίσκεται σε συριακό έδαφος.

Με τον καιρό η κατάσταση αυτή θα επιφέρει μια σταδιακή απομάκρυνση από το Πατριαρχείο της Αντιοχείας. Στις μέρες μας αρκετοί ορθόδοξοι της Μερσίνης και του Hatay, αν και έχουν μια αόριστη ιδέα για τους ιστορικούς δεσμούς τους με το Πατριαρχείο της Αντιοχείας, διαπιστώνουν την απόσταση, την απουσία από την καθημερινή τους ζωή της πνευματικής αυτής αρχής και -αναπόφευκτα- συμπεριφέρονται ότι στην πράξη η εκκλησία τους είναι λίγο έως πολύ ένα σώμα ανεξάρτητο κι αυτόνομο. Οι σπανιότατες επισκέψεις -περίπου μια φορά κάθε είκοσι χρόνια- του πατριάρχη Αντιοχείας στην περιοχή του Hatay εμμηνεύονται από κάποιους ως παραίτηση του ανώτατου θρησκευτικού τους αρχηγού από τα δικαιώματά του στο ποίμνιό του.

Η κρίση ταυτότητας που δημιουργεί η μη ένταξή τους στο σώμα της εκκλησίας της Αντιοχείας οξύνεται λόγω της γλώσσας. Αραβες, οι ορθόδοξοι των περιοχών αυτών μιλούν όλοι αραβικά. Υποχρεωμένοι όμως να φυτούν σε τουρκικά κρατικά σχολεία, δεν μαθαίνουν ούτε να διαβάζουν ούτε να γράφουν τη μητρική τους γλώσσα²¹, που χορηγούνται μόνο στην οικογενειακή και θρησκευτική ζωή. Όσο για τα ελληνικά, αν και έχουν πέσει σε αχρηστία, δεν είναι εντελώς εξοφλείσιμόν είναι την αραβορθόδοξη εκκλησία. Υπάρχουν ψαλμοί και άσματα που ψέλνουν χορωδίες παιδιών στα ωμαίκα, ενώ σε κάποιες -σπάνιες- περιπτώσεις συναντά κανείς ιερείς που έκαναν σπουδές στην Αθήνα.

Η θέση των ορθόδοξων αράβων στο τουρκικό κράτος δεν είναι πάντα άκρως ευχάριστη. Η θερμότητα των σχέσεων τους με τη Συρία και τον αραβικό κόσμο τους καθιστά ύποπτους στα μάτια της κυβέρνησης. Η στάση της Αγκυρας εξηγείται ωστόσο εύκολα: η Συρία ποτέ δεν έκρυψε τις εδαφικές της διεκδικήσεις στο Hatay. Για τους αξιωματούχους της Δαμασκού, η περιοχή αυτή είναι «συριακή επαρχία υπό τουρκική κατοχή». Για να διατηρήσει το σαντζάκι της Αλεξανδρέττας,

η τουρκική πολιτική θέτει αναγκαστικά σε ενέργεια το μηχανισμό της αφομοίωσης: τουρκική παιδεία, περιθωριοποίηση της αραβικής γλώσσας, εγκατάσταση μονοσυλλαμικών πληθυσμών προερχομένων από τη Δυτική Τουρκία.

Για λόγους που φαίνεται να είναι κυρίως οικονομικοί, αλλά και επειδή «δεν αισθάνονται άνετα», κατά την έκφραση ενός Αραβα ορθόδοξου του Στρασβούργου, όλο και περισσότεροι πάρονται το δρόμο της μετανάστευσης.

Οι πιο πολλοί κατευθύνονται στη Δυτική Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία. Στην Κολωνία, Στοντγάρδη, Φρανκφούρτη όπου εγκαθίστανται οι αραβορθόδοξοι του Hatay δεν έχουν ούτε εκκλησίες ούτε ιερείς. Από καιρού εις καιρόν, όταν ο μοναδικός αραβορθόδοξος παπάς της Γερμανίας ευκαιρεί, νοικιάζονται για δυο-τρεις ώρες έναν εναγγελικό ναό και εκκλησίαζονται. Τους τελευταίους μήνες, σε μια μικρή πόλη κοντά στη Φρανκφούρτη, μια κοινότητα 70 περίπου οικογενειών μελετά την κατασκευή αραβορθόδοξης εκκλησίας.

Εξίσου πολυάριθμοι, αυτοί που -από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980- μεταναστεύουν προς την Πόλη είναι πολύ πιο «φτωχοί» από όσους έχουν να πληρώσουν τους πρώτους μήνες εγκατάστασης και την επαγγελματική αβεβαιότητα στη Γαλλία ή τη Γερμανία. Στην Πόλη εντάσσονται σχεδόν αυτόματα στην ελληνορθόδοξη ωμαίκη κοινότητα, πράγμα που συνεπιφέρει τη σύσφιξη των σχέσεων τους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Στην πράξη η ένταξη αυτή σημαίνει, μεταξύ άλλων, εγκατάλειψη της αραβικής και αποδοχή της ελληνικής γλώσσας. Με την προσχώρησή τους στον ελληνόφωνο ορθόδοξο κόσμο, με την εκμάθηση ιδιαίτερα των νέων ελληνικών, με τη φοίτηση των παιδιών τους στα ωμαίκα σχολεία της Πόλης, οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι αποποιούνται ενός ουσιώδους μέρους της αραβικής τους ταυτότητας και ενστερνίζονται την (αναπόφευκτη) «ελληνοποίησή» τους.

Εκτός από τους αραβορθόδοξους του Hatay, κι άλλοι χριστιανοί της ανατολικής Τουρκίας δείχνουν να επιξήτοιν την προσέγγιση της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρόκειται για άτομα που ανήκουν στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία και στα οποία αποδίδεται στα τουρκικά η γενική ονομασία σουριανοί (suryani). Σε αυτούς αναμιγνύονται πιθανότατα και μέλλη της Εκκλησίας των Χαλδαίων (τουρκ. keldani), ενωμένη με τη Ρώμη από το 16ο αιώνα, καθώς και νεστοριανοί (τουρκ. nasturi). Οι συριανοί χρησιμοποιούν στις ιεροτελεστίες τους τη συριακή (syriaque), αραμαϊκή γλώσσα σημιτικής προέλευσης. Αραβόφωνοι στις καθημερινές τους σχέσεις, προέρχονται από την περιοχή των ιρακινο-συριακο-τουρκικών συνόρων, και ειδικότερα από τις επαρχίες Mardin, Hakkari, Siirt, Midyat και Diyarbakir. Οι συνεχείς συριανάζεις των τουρκικών στρατευμάτων με τους Κούρδους αντάρτες τα τελευταία χρόνια και η έλλειψη ασφαλείας συνιστούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μαζικά τη γη των πατέρων τους. Οι περισσότεροι καταφεύγουν στη Δυτική

Ευρώπη: υπάρχουν πολυάριθμες κοινότητες στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Αυστρία. Άλλοι εγκαθίστανται στην Πόλη ή την Αγκυρα. Στο πλαίσιο της πολιτικής ωμαίκης ορθόδοξης, η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα αισθητή, ίσως επειδή, παρόλο που επίσημα, «στα χαρτιά», εμφανίζονται ως «χριστιανοί ορθόδοξοι» (Rum ortodoks), παρόλο που παρακολουθούν τις λειτουργίες στα ελληνικά και στέλνουν κι αυτοί τα παιδιά τους σε ωμαίκα σχολεία, στην πράξη διατηρούν ακέραιη τη μνήμη της θρησκευτικής και ιστορικής τους καταγωγής. Ξέρουν ότι είναι διαφορετικοί και αντιστέκονται στην αφομοίωση, μολονότι ταυτόχρονα αποδέχονται πέρα για πέρα, όπως και οι αραβόρθοδοξοί, την ελληνοποίησή τους. Η ελληνοποίηση μάλιστα δεν γίνεται απλώς αποδεκτή, αλλά

αποδυναμώνει αισθητά τις ορθόδοξες κοινότητες των περιοχών αυτών, επίφοβες για την ασφάλεια και την ειρήνη στα τουρκο-συριακά σύνορα. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή: ότι η ελληνοποίηση είναι επωφελής. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι του Hatay και της Μερσίνης ή οι ασυνοχαλδαίοι του Mardin προετοιμάζουν, μέσα από αυτή τη (μερική) αλλαγή ταυτότητας, το φεντιγό τους από την Τουρκία. Αν δεχτούμε αυτή την εκδοχή, η Πόλη δεν αποτελεί παρά ένα σταθμό της μεταναστευτικής πορείας. Απώτερος στόχος είναι η εγκατάσταση και ανεύρεση εργασίας στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στη Δυτική Ευρώπη. Σήμερα στις περιοστερες ωμαίκες εκκλησίες της Πόλης, ο νεωκόρος είναι ορθόδοξος του Hatay ή -σπανιότερα- συν-



επιπλέον επιδιώκεται. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς τις προσπάθειες που κάνουν κυρίως οι αραβόφωνοι ορθόδοξοι, ώστε να πετύχουν την αναγραφή στο δελτίο ταυτότητας τους της ένδειξης Rum ortodoks και να αποφύγουν τη γενικότητα του όρου χριστιανός (christian) που χρησιμοποιείται συστηματικά στις ταυτότητες των ορθόδοξων του Hatay; Αδύνατο να μην αναρωτηθεί κανείς το γιατί αυτής της επιλογής. Πιθανές εξηγήσεις: Πρώτον, η ένταξη τους στην πολιτική ωμαίκης ορθόδοξης μπορεί να γίνεται για λόγους ευκολίας: επωφελούμενοι της άρτιας οργανωμένης και δομημένης ωμαίκης ορθόδοξης κοινότητας της Πόλης, δεν χρειάζεται να συντήσουν ένα σώμα που να τους αντιπροσωπεύει ως θρησκευτική μειονότητα. Επιπλέον, η «κηδεμονία» των Οικουμενικού Πατριαρχείου συνιστά μια σοβαρή προστασία. Δεύτερη υπόθεση: η ελληνοποίηση τους καθιστά απολύτως «ακίνδυνους» στα μάτια των τουρκικών αρχών και ίσως γι' αυτό να γίνεται αποδεκτή. Πρόγματι, οι ορθόδοξοι αυτοί δεν είναι ούτε (πια) Αραβες ούτε (ακόμη) ωμοί. Δεν υπάρχει ο φόβος της παρουσίας τους να τονώσει -τουλάχιστον μικροπρόθεσμα- το ωμαίκο στοιχείο στην Πόλη, ενώ παράλληλα η αναχώρησή τους από το σαντζάκι της Αλεξανδρέττας και τη Μερσίνη

μιανός. Εννιά φορές στις δέκα δεν ξέρει ελληνικά, αλλά θα τονίσει με επιμονή ότι τα παιδιά του πηγαίνουν σε ωμαίκο σχολείο και μαθαίνουν τη γλώσσα. Οι καθημερινές σχέσεις του με τους ντόπιους ωμοί είναι κατά κανόνα άριστες.

Δ.Φ.: Ένα παρόμιο πρόβλημα εξάλλου τίθεται και μ

δομικός οργασμός εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα – άρχισαν να ετοιμάζουν τις αποσκευές τους... Και αλληλογραφούσαν. Οι δε άλλοι οι βούλεμένοι με τη νέα ζωή τους, τους έγραφαν: Τι κάθεστε, βρε, ακόμη εκεί πέρα; Δεν φτάνουν τα όσα υποφέρατε; Ήδη οι εδώ ήταν αγανακτισμένοι, σου λέει το άλφα, το βήτα, το γάμα... Είναι εκείνο που σου είπα προηγουμένως, η ψυχολογική καταπέση. Αυτό που ήταν συσσωρευμένο στο υποσυνείδητο και στη συλλογική μνήμη... Γιατί δεν απείχαν πολύ τα γεγονότα το ένα από το άλλο: το 1941, το 1943, το 1955, το 1964, επομένως δεν έχει ψωμί για μας εδώ. Σου λέω τα αίτια, γιατί φύγανε. Όλα αυτά συν το ότι η Ελλάδα ευημερούσε. Γιατί αν δεν ευημερούσε η Ελλάδα, οπωσδήποτε θα κατάπιναν αναγκαστικά και πάλι και αυτό το πικρό ποτήρι.

M.A.: Θα μένανε;

Δ.Φ.: Αν δεν έχαν πού να πάνε, τι θα κάνανε; Μερικοί που θα είχαν συγγενείς στη Γαλλία ή στον Καναδά ή στην Αμερική θα βρίσκαν τρόπο να φύγουνε. Άλλα ο όγκος, ο βασικός όγκος, η συντριπτική πλειοψηφία θα έμενε. Πού να πάει;

M.A.: Μετά το 1964 τι έγινε; Το 1965, το 1966, το 1967. Γιατί φύγανε μεν 40.000, αλλά είχε πολύ περισσότερο κόσμο;

Δ.Φ.: Αυτοί που πήγανε στην Ελλάδα, συμπαρέσυραν κι άλλους. Να σου αναφέρω μια αληθινή περίπτωση. Ένας κουρέας που πήγε στη Θεσσαλονίκη κι από κει έστειλε ένα γράμμα σε ένα φίλο μου, το βουλευτή το Χατζόπουλο. Αχ, λέει, τι κουταμάρα κάναμε και δεν φύγαμε νωρίτερα... Πήγε εκεί. Όλο το κεφάλαιό του ένα χτένι, ένα ρυζάφι κι ένα ψαλίδι. Νοίκιασε μια τρύπα κι έκανε το στέκι του και πήρε ψυγείο με δόσεις, πήρε πλυντήριο. Αυτά εδώ ούτε στον ύπνο του δεν τα έβλεπε. Και τα γράφει όλα στους φίλους του. Και σε ρωτώ: αυτοί που τα ακούγανε και που είχανε όλοι την τέχνη τους μένανε πια; Ύστερα από τη συσωρευμένη αγανάκτηση που είχανε; Μιλώ για τους Τούρκους υπηκόους. Έτσι άρχισε να ξηλώνει το τσουράπι.

M.A.: Επομένως εννοείτε ότι από το 1965 και μετά αυτοί οι 30-40.000 που φύγανε συμπαρέσυραν μια μετανάστευση αποραδική, γιατί δεν φύγαν όλοι μαζί. Υποθέτω ότι προσωπικοί φόβοι, κυρίως για το στρατιωτικό, συντέλεσαν επίσης στη διαρροή. Έχω ακούσει παλιούς Πολίτες, που ζούνε πια στην Αθήνα, να λένε: δεν μπορούσα να αφήσω τα τρία μου τα αγόρια να μου τα πάρουν στο στρατό.

Δ.Φ.: Είναι το πρώτο ρεύμα αυτών που συμπαρασύρθηκαν. Υπάρχει και δεύτερο. Ότι έγινε της μόδας πια. Και το στρατιωτικό παίζει βασικό ρόλο. Άλλα κυρίως είναι η συσωρευμένη αγανάκτηση. Υπάρχει ωστόσο κι ένας άλλος σοβαρός λόγος. Είναι η κατάσταση των σχολείων μας. Εκτός όλων των άλλων, είναι και το πρόβλημα των μετακλητών καθηγητών, οι οποίοι, ύστερα από μια ορισμένη χρονολογία, άρχισαν να έρχονται πολύ καθυστερημένα.

M.A.: Και γι' αυτό τα σχολεία πήραν την κάτω βόλτα...

Δ.Φ.: Ο γονιός, βλέποντας ότι με τις συνεχείς πιεσεις στα

σχολεία το παιδί του δεν παίρνει την κατάλληλη μόρφωση, ήταν πολύ φυσικό, αν ήταν αμφιταλαντεύσμενος, αυτό να ήταν για κείνον ένας λόγος ιδιαίτερος για να σηκωθεί και να φύγει μια ώρα νωρίτερα. Από τη μια εδώ το Υπουργείο δεν διορίζει εκπαιδευτικούς, για να πιέσει τους Έλληνες να ανέξουν τον αριθμό των μετακλητών. Από την άλλη, η Ελλάδα αργεί να τους στείλει, τι να σου κάνουν οι γονείς;

M.A.: Γιατί να τον ανέσουν;

Δ.Φ.: Για να καλύψουν τις θέσεις που μένουν κενές λόγω του ότι οι τουρκικές αρχές δεν εγκρίνουν διορισμούς.

M.A.: Για ποιο λόγο θέλει η Τουρκία να στείλει περισσότερους μετακλητούς;

Δ.Φ.: Εάν αναγκαστούν να ανέξουν οι Έλληνες τον αριθμό των μετακλητών που έχονται από την Ελλάδα εδώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, θα γίνει και ανέξηση των Τούρκων μετακλητών που πηγαίνουν στη Θράκη. Πρόσεξε με. Βρισκόμαστε μεταξύ δύο πυρών. Οι μεν χρησιμοποιούν τους διορισμούς ως όπλο, για να αναγκάσουν τους Έλληνες να ανέξουν τον αριθμό των μετακλητών. Οι Έλληνες επουδενί λόγω τον αυξάνοντας, γιατί οι επιπαιδευτικοί που στέλνονται εκεί λέγεται ότι ξεσηκώνουν τους Θρακιώτες σε βάρος της Ελλάδας. Και όχι μονάχα δεν αυξάνονται τον αριθμό, αλλά επιπλέον καθυστερούν τους μετακλητούς. Αυτά τα μέτρα έχουν αρνητική επίδραση εδώ στη μειονότητα. Και σου λένε: μας χτυπούν από τη μια μεριά οι εδώ τουρκικές αρχές, μας χτυπούν από την άλλη και οι ελληνικές. Επομένως, τι να καθήσω εδώ να κάνω;

8. ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ: Η ΛΗΘΗ ΒΟΛΕΥΕΙ

M.A.: Αυτοί που έφυγαν για την Ελλάδα, πού εγκαταστάθηκαν;

Δ.Φ.: Οι περισσότεροι πήγαν στην Αθήνα. Ένα μέρος πήγε και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ιδρύσανε άπειρους όσους συνδέσμους και σωματεία. Συνέρχονται, εκλέγονται πρόεδρο, εκλέγονται διοικητικά συμβούλια, απλώς για να συνεχίσουν την παραδόση. Ιδρύσανε σύλλογο του Πέραν, σύλλογο του Κυρτούλι. Ένα μεγάλο έργο που έχουν κάνει είναι το γηροκομείο, ένα πολύ σύγχρονο γηροκομείο στην Ανάβυσσο. Οι απόφοιτοι των λυκείων συνέχισαν κι εκεί την παραδόση και δημιούργησαν κι εκεί συνδέσμους των μαθητών που φοίτησαν στα σχολεία τους. Υπάρχει σύνδεσμος Μεγαλοσχολιών, Ζωγραφειωτών, Ζαππίδων, Κεντρικιάδων, Ιωακειμειάδων.

M.A.: Ποιος ο σκοπός αυτών των συνδέσμων;

Δ.Φ.: Απλώς να συνεχίσουν την εδώ παραδόση. Συγκεντρώνονται μια-δυο φορές το χρόνο, κάθουν την πίτα τους, τσουγκρίζουν τα αυγά τους, κάνουν τις εκδρομές τους, τι περιμένεις να κάνουν δηλαδή; Από αυτούς, οι περισσότεροι, δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για Πόλη. Το πρόβλημα αυτών που μείνανε δεν τους απασχολεί τους περισσότερους. Το πρόβλημα της Πόλης, δεν είναι καντό για τους περισσότερους.

Οι περισσότεροι είναι αδιάφοροι. Περισσότεροι ενδιαφέρονται να Ελλαδικοί παρά οι δικοί μας.

M.A.: Ποια είναι η στάση που έχει κρατήσει απέναντι στη μειονότητα η ελληνική κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια;

Δ.Φ.: Έκανε ό,τι μπορούσε. Τους βοήθησε στα μέτρα που επέτρεπαν οι οικονομικές της δυνατότητες. Βασικά τόσο ο απελαθέντες όσο και οι εξαναγκασθέντες²⁴ αγωνίστηκαν σκληρά για να ορθοποδήσουν. Κι όσοι δεν έπεσαν θύματα αετονύχηδων εκμεταλλευτών κατάφεραν να επιπλεύσουν.

M.A.: Η ελληνική κυβέρνηση έκανε κάτι για τους Τούρκους υπηκόους, που ετοίμαζαν τα μπογαλάκια τους να φύγουνε;

Δ.Φ.: Οχι πολλά πράγματα για την ανάσχεση της διαρροής.

M.A.: Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος βρίσκεται με έναν πληθυσμό μουσουλμάνικο στη Δυτική Θράκη, ο οποίος ανέκανε συνέχεια. Δεν υπάρχει επομένως πια αντή η αμοιβαιότητα, απαραίτητη, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωξάνης, για τη διατήρηση των ισοδρομιών.

Δ.Φ.: Ο πληθυσμός της Θράκης παραμένει, όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά η Ελλάδα, αλλά γιατί έχει και συμφέρον να παραμείνει η μειονότητα αυτή εκεί. Γιατί είναι αγροτικός πληθυσμός και καλλιεργεί τα καπνά. Πάντως ένα είναι το βέβαιο. Ότι η ελληνική κυβέρνηση, για τη ωμωμοσύνη της Πόλης ό,τι έκανε το έκανε, για την προσχήματα και μεθοδικά, για να εμποδίσει με δραστικά μέσα τη διαρροή.



Κι αυτό οφείλεται στην έλλειψη συστηματικού προγραμματισμού με σαφή στόχο την παραμονή του στοιχείου μας στις εστίες του. Το Πατριαρχείο εδώ δεν χορηγούσε πιστοποιητικά βαπτίσεων, γάμων, α.λπ., με σκοπό να εμποδίσει το φευγιό των Ρωμιών. Δίχως αποτέλεσμα βέβαια, γιατί όποιος βάζει στο νου του να φύγει, δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις.

M.A.: Έτσι θα τους συγκρατούσαν;

Δ.Φ.: Όχι βέβαια. Παίρναν από το μουστάρη χαρτί, το θεωρούσαν από τη νομαρχία, το μετέφραζαν σε κάποιο γραφείο, τελικά το θεωρούσαν κι από το Προξενείο και τελείωνε η δουλειά. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση ευνοούσε τα πράγματα. Διότι –τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που άφησε– ήθελε μια ώρα αρχύτερα να ξεμπερδεύει με αυτό τον πονοκέφαλο που λέγεται ωμωμοσύνη της Πόλης.

M.A.: Γιατί το λέτε αυτό;

Δ.Φ.: Γιατί, όπως φαίνεται, είναι συνεχής πονοκέφαλος, για μερικούς γραφειοκράτες ιδιαίτερα. Τι συμφέρον να έχει το ελληνικό κράτος; Εκείνοι που φύγαν πήραν μαζί τους όσο μπορούσαν σιγά-σιγά από τις περιουσίες τους. Ο Ρωμιός, ο Τούρκος υπηκόος, όταν έφευγε, ξεπύλουσε ό,τι ε

διώξουν. Και τα λέγοντα αυτά δημόσια ε; Διότι υπάρχει ένα delirium αντιτουρκικό.

M.A.: Οι σχέσεις των Ρωμιών που μείνανε εδώ, της κοινότητας εδώ, με τους εν Αθήναις, ποια είναι;

Δ.Φ.: Δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διατηρούνται σε προσωπικό επίπεδο. Έμενα όταν μου πουν στην Αθήνα «ακόμη δεν έφυγες», ανάβω. Λέγοντάς τους: εγώ, κύριε, δεν σε κατηγορώ γιατί έφυγες. Ούτε όμως και σου δίνω το δικαίωμα να με ελέγχεις γιατί μένω. Γιατί μερικοί θέλουν, βλέπεις, κάποιοι άλλοι. Θέλουν να δικαιολογήσουν το φεγγιό. Γ' αυτό και λένε, εσύ γιατί παραμένεις; Διότι παραμένοντας εσύ, με αφήνεις εμένα που έφυγα εκτεθειμένο.

M.A.: Με άλλα λόγια δηλαδή, υπάρχουν και συλλογικές τύψεις.

Δ.Φ.: Κατά κάποιο τρόπο ναι, υπάρχουν τύψεις. Άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω. Γιατί να επιμείνει να φύγω; Γιατί μου κάνει το ερώτημα –όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους όσοι μένουν– ακόμη δεν φύγατε;

9. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

M.A.: Με αυτά που μου λέτε με οδηγείτε σε αδιέξοδα. Έτσι όπως μου παρουσιάζετε τα πράγματα, αν ακόμη κι αυτοί που φύγαν δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους πίσω...

Δ.Φ.: Τι σου είπα; Σου είπα ότι ενδιαφέρονται ελάχιστοι, η φωνή των οποίων δεν μπορεί να ακουστεί. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει, στο επαναλαμβάνω κι αυτό, ένα συλλογικό δργανό που να έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη της παραμονής του στοιχείου μας στην Πόλη, ενός πυρήνος, με την ελπίδα ότι μελλοντικά αυτός ο πυρήνας... Όχι για να... Με ειρηνικές προθέσεις. Απλώς να παραμείνει, για να διαφυλάξει την παράδοση και τα μνημεία, να είναι κύριος των μνημείων που μας έχουν κληροδοτήσει οι πατέρες μας. Να διατηρήσει τα σχολεία κι ό,τι μπορεί από την ρωμαϊκή περιουσία. Έχουμε μια τεράστια περιουσία. Για τη διατήρηση και τη συντήρηση της, θάθελα να παραμείνει ένας πυρήνας κι, αν μεθαύριο αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, μπορούν να έρθουν με τις νέες συνθήκες κι Ελλαδικοί. Γιατί γίνονται επενδύσεις ελληνικές, πάντα με προθέσεις φιλικές και ειλικρινά ειρηνικές.

M.A.: Αυτή τη στιγμή ο μόνος φορέας ο οποίος μπορεί να εργαστεί και να δοθεί στην υπόθεση της ωμοιοσύνης της Πόλης είναι το Πατριαρχείο. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Η ελληνική κυβέρνηση αδιαφορεί, οι σύνδεσμοι σχεδόν αδιαφορούν... Στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι η Πόλη δεν ενδιαφέρει ούτε τις τουριστικές προσομοιώσεις. Δεν έρχονται πια ούτε ως τουρίστες οι Έλληνες στην Πόλη. Η κατάσταση μοιάζει να είναι αδιέξοδη για το ωμοιοσύνη στοιχείο εδώ.

Δ.Φ.: Όλοι το πιστεύουν αυτό. Ότι δηλαδή πάει πια, τέλειωσε. Και λέγω, εμείς τι κάνουμε για να μην έχει τελειώσει;

M.A.: Από πού εσείς αντλείτε τις ελπίδες σας; Υπάρχει ένα ση-

μάδι, ένα κάτι γύρω σας αυτή τη στιγμή; Εσείς, αλλά και όσοι παραμένουν στην Πόλη, πού το βλέπετε αντό το σημάδι; Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι αυτό που υπάρχει μπορεί να διασωθεί ακόμη;

Δ.Φ.: Μια παρεξήγηση υπάρχει στη μέση. Εγώ δεν σου λέγω ότι, αν αφεθούν τα πράγματα έτσι, δεν θα φτάσουμε εκεί που είπες. Κι εκεί που λένε οι άλλοι. Υποστηρίζω κι εγώ τη θέση ότι η κατάσταση είναι αυτή που πιστεύουνε οι 90 στους 100. Πλην όμως λέγω ότι, αν καθήσουμε και βάλουμε τα πράγματα κάτω, μπορούμε να έχουμε ελπίδες να συγκροτήσουμε έναν πυρήνα. Μπορείς να μου πεις τον καιρό που γένηκε η άλωση πόσοι Ρωμιοί, πόσοι Βυζαντινοί μείνανε στην Πόλη; Δεν έμεινε ρουθουνί. Πίστευες εσύ ότι μετά θα έφτανε ποτέ ο ελληνικός πληθυσμός στα 30-35% του όλου πληθυσμού της Πόλης. Και λέγω ότι αν δουλέψουμε το μυάλο μας, θα κοιτάξουμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε δουλειά στους νέους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Να σου φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έχουμε τα νοσοκομεία. Εάν η Ελλάδα ξυπνήσει, και αν η Ελλάδα συναντεί –βλέπεις εάν, εάν, εάν σου βάζω, όλα υπό αίρεση, αλλά αυτό δεν πάει να ενιοχθεί την άποψη ότι υπάρχει λύση– και εάν κάθε χρόνο στέλνουμε παιδιά που τελειώνουν εδώ το λύκειο να σπουδάσουν στην Ιατρική Σχολή. Να κάνουν επιλογή μεταξύ των καλύτερων μαθητών, να τους δώσουν μια γερή υποτροφία, να τους στείλουν και στην Ελλάδα, να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την εισαγωγή τους στις ιατρικές και νοσοκομειακές σχολές ώστε να σπουδάσουν γιατροί. Ξέρεις πόσες οικογένειες μπορούν να έθουν εδώ πέρα; Σιγά-σιγά. Υπάρχουν νέοι που έχουν κλίση στο εμπόριο. Να τους ενθαρρύνουμε να πάνε να δουλέψουν πλάι σε εμπόρους. Και να τους ενισχύσουμε. Έτσι ώστε να μείνουν εδώ και να ενσωματωθούν στον εμπορικό κόσμο μια μέρα. Αυτά που σου λέγω ίσως φαίνονται απίθανα. Όμως πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη.

10. ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

M.A.: Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στα σχολεία;

Δ.Φ.: Πρώην από μια δεκαετία, δεκαπενταετία, υπήρχαν στην Πόλη έξι γυμνάσια-λύκεια. Σήμερα μείνανε τέσσερα. Δυο μικτά, η Μεγάλη Σχολή και το Κεντρικό, ένα αρρεναγωγείο, το Ζάππειο.

M.A.: Και το Ιωακείμειο;

Δ.Φ.: Η Θεολογική Σχολή, και εννοώ το λυκειακό τμήμα της, και το Ιωακείμειο είναι ανενεργά. Σημαίνει ότι υπάρχουν μεν, αλλά δεν λειτουργούν. Το κράτος στέλνει τον υποδιευθυντή ο οποίος και παραμένει εκεί, για να δικαιολογεί ότι το σχολείο είναι ανοιχτό.

M.A.: Που σημαίνει ότι έτσι και υπάρχουν στο μέλλον μαθητές θα ξαναλειτουργήσουν;

Δ.Φ.: Βεβαίως. Και τώρα ακόμη αν υπάρχουν. Έστω κι ένας μαθητής να παρουσιαστεί να πάει και τον δεχθεί η Εφορία...

M.A.: Θα πρέπει να γίνει δεκτός από την Εφορία, πριν γραφτεί ένας μαθητής;

Δ.Φ.: Η Εφορία θα πρέπει να έχει τις δυνατότητες να συντηρήσει το σχολείο. Ο μαθητής εκείνος που θα πάει, δεθα πάει απλώς να καθήσει στο σχολείο. Θα χρειαστεί θέρμανση, θα χρειαστεί δασκάλους, βιβλία κ.λ.π. Πώς θα βρουν τόσους καθηγητές για ένα μαθητή;

M.A.: Γιατί δεν υπάρχουν μαθητές που να πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία; Για ποιο λόγο δε γίνεται μια προσπάθεια από τις Εφορίες, ούτως ώστε να διοχετευθούν ορισμένοι μαθητές σε αυτά τα ανενεργά σχολεία;

Δ.Φ.: Ποιο θα είναι το κέρδος μας, σε ωρά; Να έχω σχολείο δηλαδή με ένα μαθητή και δυο μαθητές;

M.A.: Λέγαμε λοιπόν ότι κάποτε ήταν έξι γυμνάσια-λύκεια και τώρα απόμειναν τέσσερα. Πότε ήταν αυτό το κάποτε;

Δ.Φ.: Πριν ακόμη 20-30 χρόνια. Κανονικά, δεν είναι ούτε τέσσερα σήμερα. Γιατί το Κεντρικό, μην το υπολογίζουμε. Έχει όλο κι όλο τρία παιδιά. Στην ουσία λοιπόν είναι η Μεγάλη Σχολή, το Ζάππειο και το Ζωγράφειο. Το Κεντρικό παραταίει. Αν μπορεί τέλος πάντων να θεωρηθεί ένα σχολείο ότι στέκεται στα πόδια του με τρία παιδιά. Ολόκληρο κτίριο, το έχεις δει;

M.A.: Θα περάσω να το δω κάποια στιγμή.

Δ.Φ.: Να μην περάσεις καλύτερα. Είναι να κλαις. Να κλαις. Καταρρέει. Και μέσα ιδιαίτερα. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο είχε το ωραιότερο γυμναστήριο της Πόλης, του οποίου η



M.A.: Και ποιο είναι το κέρδος που μένουν ανενεργά;

Δ.Φ.: Κανένα κέρδος. Εμείς θέλουμε να τα κλείσουμε. Δεν τα κρατούμε εμείς ανενεργά. Το κράτος μάς υποχρεώνει να τα έχουμε ανοιχτά.

M.A.: Για ποιο λόγο;

Δ.Φ.: Διότι δεν θέλει να κλείσουν. Διότι θέλει αριθμητικά να έχουμε σχολεία.

M.A.: Δεν καταλαβαίνω...

Δ.Φ.: Γιατί δεν καταλαβαίνεις; Βλέπεις λοιπόν ότι είσαι έξι από τη ωμοιοσύνη πραγματικότητα; Κάποτε οι τουρκικές αρχές τα κλείνανε. Ύστερα από ένα χρονικό σημείο είπαν όχι δεν θα τα κλείνουμε. Αποφάσισαν να μην κλείνουνε. Και πάρα την επιμονή των Εφοριών, που ζητούσαν να κλείσει το σχολείο, δεν γινόταν δεκτή η αίτηση. Η τουρκική πλευρά έχει κάθε λόγο να θέλει να παρουσιάσει στατιστικά περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα από όσα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Γιατί, σου λέει, εγώ δεν στο έκλεισα κύριε. Το σχολείο είναι ανοιχτό, ας φέρουν παιδιά... Η μειονότητα όμως είναι τρελλή να φέρει δυο και τρία παιδιά, για να κρατήσει το σχολείο ανοιχτό; Εξάλλου, πού να βρει δασκάλους, και αν ακόμη μαζέψει μερικά παιδιά;

M.A.: Με γιατί δεν γίνεται μια προσπάθεια να διοχετευθούν, μιλών

στην τουρκική, είναι κάποιος στον οποίο αναθέτει το κράτος να ενδιαφέρεται για τα περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύματος – παίρνει δηλαδή και τα ποσοστά του από τις εισπράξεις.

M.A.: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια ανεπίσημη συνεννόηση με τους γονείς.

Δ.Φ.: Οι γονείς πάντοτε επιδιώκουν το εύκολο. Και επιδιώκουν το συμφέρον τους. Κι έπειτα τα παιδιά που γράφονται εκεί είναι συνοιανά η αραβόφωνα. Δεν μπορεί δηλαδή η ρωμαϊκή πλευρά να ασκήσει την επιρροή που θα έπρεπε στους γονείς των παιδιών αυτών. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στις στατιστικές μας, αν θέλεις να ξέρεις φέτος πόσα παιδιά έχουν τα τέσσερα αυτά σχολεία, ή μεν Μεγάλη Σχολή έχει 70 παιδιά, το Ζάππειο 26, το Ζωγράφειο 55 και το Κεντρικό 3 παιδάκια. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Συνολικά είναι περί τα 150-154 παιδιά. Αυτά προκειμένου για τα γυμνάσια-λύκεια. Όσο για τα δημοτικά, στη δεκαετία του '50, είχαμε 43 δημοτικά. Με τον καιρό, λόγω της συρρίκνωσης του πληθυσμού, άρχισαν να κλείνουν ελεύθερες μαθητών. Το 1963-64 έχουμε 43 σχολεία. Το 1973-74 είναι 35. Δηλαδή από το 1964 που γίναν οι απελάσεις έως το 1973 μείναν 35 σχολεία. Το

| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ³⁵ | | |
|--|----|---|
| Μέση εκπαίδευση | | |
| 1952-53 γυμνάσια-λύκεια | 5 | (Μεγάλη του Γένους Σχολή, Ζωγράφειο, Ζάππειο παρθεναγαγείο, Κεντρικό παρθεναγαγείο, Ιωακείμειο παρθεναγαγείο) |
| λύκεια | 1 | Λύκειο Θεολογικής Σχολής |
| εμπορικό λύκειο | 1 | Ζωγράφειο |
| 1984-85 γυμνάσια-λύκεια | 5 | (όπως παραπάνω) |
| εμπορικό λύκειο | 1 | (όπως παραπάνω) |
| | | (το λύκειο της Θεολογικής σχολής έκλεισε από το σχολικό έτος 1984-85) |
| 1997-98 γυμνάσια-λύκεια | 4 | από το 1988 το Ιωακείμειο παρθεναγαγείο είναι ανενεργό |
| εμπορικό λύκειο | 1 | (όπως παραπάνω) |
| Στοιχειώδης εκπαίδευση | | |
| Νηπιαγωγεία | | |
| 1955-56 | 45 | 1963-64 5 |
| 1957-58 | 44 | 1995-96 1 |
| 1962-63 | 43 | 1997-89 2 |
| 1973-74 | 35 | |
| 1975-76 | 24 | |
| 1980-81 | 14 | |
| 1995-96 | 11 | |
| 1997-98 | 10 | |

1974-75 έχουμε 24 σχολεία. Βλέπεις πώς κλείσαν απότομα; Το 1980-81 14 σχολεία. Στα δημοτικά μας τώρα έχουμε κατά τη φετινή χρονιά το σχολείο του Αγίου Στεφάνου²⁷, της Βλάγκας²⁸, του Ζαππείου (το δημοτικό τμήμα), της Χαλκηδόνος²⁹, του Κεντρικού το δημοτικό που είναι ανενεργό, των Ταταούλων³⁰, του Μακροχωρίου³¹, της Μαρασλέιου³², του Μεγάλου Ρεύματος³³, της Πριγκίπου και του Φερίκιοι³⁴. Πόσα γίνονται όλα αυτά; 10 δημοτικά. Πού λοιπόν τα 45 της δεκαετίας του 1950 και πού τα 10 που μείνανε σήμερα. Και αυτά συγκεντρώνουν περί τους 140 μαθητές. Αυτή την όψη παρουσιάζουν τα σχολεία μας.

11. ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΔΕΑ

M.A.: Ποιοι είναι οι καθηγητές; Πώς διορίζονται οι δάσκαλοι κι οι καθηγητές στα ωμαίκα σχολεία; Πού εκπαιδεύονται;

Δ.Φ.: Για να διοριστεί ένας Ρωμιός εκπαιδευτικός στα σχολεία τα ωμαίκα επιβάλλεται η Εφορία της σχολής, αφού τον εκλέξει, να τον προτείνει στις οικείες αρχές, τις εκπαιδευτικές αρχές της Τουρκίας. Δηλαδή στη Διεύθυνση της Παιδείας³⁵ εδώ στην Πόλη. Κι εφόσον η Διεύθυνση της Παιδείας δεχθεί το διορισμό, στέλνει το διοριστήριο έγγραφο, και από τη μέρα που έρχεται το έγγραφο αυτό ο εκπαιδευτικός αρχίζει τη δουλειά του. Το σύστημα τώρα πώς είναι; Μολονότι τα σχολεία μας είναι κοινοτικά, για να μπορέσει η λειτουργία τους να συγχρωτιστεί με αυτή των τουρκικών ιδιωτικών σχολείων, θεσπίστηκε ο θεσμός του ιδρυτή (kurgucu). Ενώ ιδρυτής κανονικά είναι εκείνος που ουσιαστικά ιδρύει ένα σχολείο, για τα σχολεία μας ιδρυτής είναι το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον ιδρυτή που είναι η κοινότητα, ένα νομικό πρόσωπο δηλαδή. Η κοινότητα μέσω της Εφορίας ή της Εφοροεπιτροπής επιλέγει έναν καθηγητή και δηλώνει το όνομά του στον ιδρυτή. Ο ιδρυτής το διαβιβάζει στο διευθυντή και ο διευθυντής κάνει τις δέσουσες ενέργειες για το διορισμό του υποψηφίου. Επομένως, τα έγγραφα στο Υπουργείο για το διορισμό του διευθυντή τα στέλνει ο ιδρυτής. Όταν διοριστεί επίσημα ο διευθυντής στο σχολείο, τότε στέλνει εκείνος πια τα διοριστήρια έγγραφα του υπόλοιπου προσωπικού. Είτε δάσκαλοι είναι είτε καθηγητές είτε τεχνικό και υπηρετικό προσωπικό. Αφού όμως προηγουμένως πάρει τη συγκατάθεση της εφορίας. Επομένως, το δικαίωμα της πρότασης των διορισμών είναι καταρχήν μεν των εφοριών, η δε έγκριση του διορισμού γίνεται από τη Διεύθυνση της Παιδείας και από το Υπουργείο. Όσον αφορά στις σπουδές των δασκάλων, κάποτε, για τα στοιχειώδη σχολεία, το διδακτικό προσωπικό ήταν χωρίς απόφοιτοι γυμνασίου ή των διδασκαλείων που λειτουργούσαν σε μερικά λύκεια. Στις δεκαετίες του '50 και '60, στάλθηκαν αφορετοί και στις διδασκαλικές ακαδημίες των Αθηνών. Άλλα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της στοιχειώδους ήταν απόφοιτοι γυμνασίου.

M.A.: Πώς απόφοιτοι γυμνασίου; Και δεν πήγαιναν στην παιδαγωγική ακαδημία;

Δ.Φ.: Πότε να πήγαιναν; Ός τη δεκαετία του '50 που δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, ποιος θα πήγαινε να σπουδάσει στην Ελλάδα;

M.A.: Εδώ. Γιατί στην Ελλάδα;

Δ.Φ.: Υπήρχαν διδασκαλεία στη Μεγάλη Σχολή και το Ζάππειο χωρίς, τελευταία δε για λίγα χρόνια και στο Κεντρικό. **M.A.:** Δεν καταλαβαίνω.

Δ.Φ.: Ε, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί δεν ζεις την εδώ πραγματικότητα.

M.A.: Μα πώς είχε το δικαίωμα να διοριστεί με απολυτήριο λυκείου;

Δ.Φ.: Διορίζανε τότε με απολυτήριο λυκείου. Τα τελευταία χρόνια επιβλήθηκε η υποχρέωση του πτυχίου της παιδαγωγικής ακαδημίας. Άλλοτε, την παλιά εποχή, ακόμη κι ένα διάστημα μετά τη Δημοκρατία, στα Σκαλάκια³⁷ γινόταν το δασκαλοπάζαρο. Εκεί υπήρχε και το περιφέρμο βιβλιοπωλείο του Σεργιάδη³⁸, στη γωνία ακριβώς του Tünel³⁹. Κι εκεί κυρίως γινόταν το παζάρεμα του δασκάλου. Πήγαιναν εκεί οι δάσκαλοι που θέλαν να διοριστούν, πήγαιναν και οι έφοροι που είχαν ανάγκη, σαν να πήγαινες στο παζάρι να αγοράσεις ντομάτες. Και τι κάνανες; Συμφωνούσαν και στην τιμή βεβαίως πόσα γρόσια θα πάρωνε ο δάσκαλοι, και η Εφορία αναλάμβανε να τους διορίσει.

M.A.: Μου φαίνεται αδιανότητα να έχουν διοριστεί δάσκαλοι σε σχολεία, χωρίς να έχουν ακολουθήσει μια ανώτατη εκπαίδευσην.

Δ.Φ.: Έχεις δίκιο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογικό αυτό που λες. Άλλα στη ωμαίκη πραγματικότητα δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εξάλλου, πρέπει να ξέρεις ότι πολλοί από τους δασκάλους και τις δασκάλες που σήκωσαν στις πλάτες τους την ευθύνη της ομόγλωσσης παιδείας στα σχολεία μας επί πολλές δεκαετίες και με εξαιρετική επιτυχία ήταν απόφοιτοι γυμνασίου ή το πολύ διδασκαλείου.

M.A.: Και το τουρκικό κράτος πώς το δεχόταν αυτό το πράγμα;

Δ.Φ.: Γιατί και στο τουρκικό κράτος τα ίδια γίνονταν.

M.A.: Αφού υπήρχε ακαδημία...

Δ.Φ.: Και στα τουρκικά δημοτικά οι δάσκαλοι ήταν απόφοιτοι λυκείου. Πόσα στελέχη είχε η τουρκική δημοκρατία τον καιρό που ιδρύθηκε, για να διορίσει και απόφοιτους ακαδημίας; Πόσες ακαδημίες είχε; Ίδρυσε τις ακαδημίες σιγά-σιγά και όταν πια υπήρχε επάρκεια προσωπικού, τότε έβαλε τον όρο μόνο απόφοιτοι ακαδημίας να διδάσκουν στα δημοτικά. Οπότε επεξετάθη σιγά-σιγά και στα δικά μας σχολεία το μέτρο. Άλλα οι διορισμένοι είχαν κεκτημένα δικαιώματα.

M.A.: Ένας δάσκαλος που διορίζόταν τότε σε ένα σχολείο, μπορούσε να ελπίζει ότι θα τελείωνε την καροιόρευα του ως δάσκαλος;

Δ.Φ.: Παλιότερα, πριν τη Δημοκρατία και στα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας, δερβεναγάδες ήταν οι έφοροι. Λύνανε και δένανε όπως θέλανε. Ακόμη και μέχρι το δεύτερο παγκό-

σμιο πόλεμο. Μετά ανέλαβε την υποστήριξη και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του δασκάλου το Υπουργείο Παιδείας. Και έτοις και διορίζόταν κάποιος, εάν δεν υπήρχε σοβαρή αιτία, δεν μπορούσε η Εφορία να τον απολύσει. Δηλαδή

πράγματα. Εκεί που ήταν διορισμένος μετακλητός δεν διορίζεται Ρωμιός εκπαιδευτικός στη θέση του. Ακόμη κι αν αυτός βρεθεί. Παράδειγμα: μη υπάρχοντος Ρωμιού εκπαιδευτικού, δίδαξε κάποιες ώρες σε ένα σχολείο μετακλητός συνάδελφος. Τον επόμενο χρόνο βρέθηκε προσοντούχος Ρωμιός, αλλά δεν τον διόρισαν οι τουρκικές αρχές, με τη δικαιολογία ότι η επόμενη χρόνο θέση ανήκει σε μετακλητό. Άλλα σε κανέναν κανονισμό δεν υπάρχει γραμμένος τέτοιος περιορισμός.

12. ΑΝΑΦΟΜΟΙΩΤΟΙ

M.A.: Από όσο ξέρω, τα επιστημονικά μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά και οι ανθρωπιστικές επιστήμες γίνονται στα τουρκικά. Το ερώτημα πον γεννιέται είναι γιατί, παρόλη την υπεροχή των τουρκικών στα θεωρητικά μαθήματα, τα ωμαγάκια παραμένουν –από όσο καταλαβαίνω– διαφορετικής νοοτροπίας και παιδείας σε σχέση με τους Τούρκους συνομήλικούς τους. Αναρωτιέμαι αν στη δεκαετία του 1950, του '60, του '70, οι δάσκαλοι στα ωμαγάκια σχολεία είχαν προσπαθήσει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά έχοντας ως στόχο να κάνουν Τούρκους πολίτες, δηλαδή άτομα που θα μπορούσαν να ενταχθούν χωρίς συμπλέγματα και χωρίς πρόβλημα στην τουρκική κοινωνία, αν η ωμαγάκη κοινότητα δεχόταν να κάνει κάποιες εκπτώσεις όσον αφορά στη ωμαγάκη της ταυτότητα –έχουμε το παράδειγμα των Εβραίων–, η μειονότητα της Πόλης θα είχε άραγε φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα;

Δ.Φ.: Γιατί, καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι ότι από τη Δημοκρατία κι έπειτα η Τουρκία, ως εθνικό κράτος, αποβλέπει και αποσκοπεί στην ομοιογένεια, στην εθνική ομοιογένεια. Επομένως, πας μη Τούρκος είναι καλό να αφομοιώνεται. Για να διευκρινίσουμε αυτό το σημείο, θα θέλατε να μου πείτε πρώτα-πρώτα δυο λόγια για τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα κατά την περίοδο που γνωρίζετε εσείς, από τη Δημοκρατία κι εδώ;

Δ.Φ.: Πριν από τη Δημοκρατία τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Σκέψου ότι κατά την περίοδο της Κατοχής της Πόλης από τις δυνάμεις της Εντελτε μεταξύ 1919 και 1922, δεν διδασκόταν καν η τουρκική. Ενώ πριν μόνο το τουρκικό μάθημα διδασκόταν ως γλώσσα. Αργότερα όμως, όταν γένηκε η Δημοκρατία και μετά, η τουρκική διδάχτηκε επίσημα και υποχρεωτικά και επιπλέον καθορίστηκαν τα τουρκικά διδασκόμενα μαθήματα στα σχολεία μας. Επομένως, η τουρκική γλώσσα και φιλολογία, η ιστορία, η γεωγραφία, η πατριδογνωσία και η κοινωνιολογία καθώς και η ηθική, που θεωρήσανε τελευταίως, διδάσκονται στην τουρκική. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική. Άρα ελληνικά, φυσική, χημεία, μαθηματικά και όλα τα εγκύρωλα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική.

M.A.: Υπάρχει μάθημα θρησκευτικών;

Δ.Φ.: Βεβαίως και υπάρχει.

M.A.: Κι αυτό διδάσκεται σε ποια γλώσσα;

Δ.Φ.: Στην ελληνική, βέβαια. Εξάλλου, όταν έγινε υποχρεωτικό το μάθημα των θρησκευτικών στα γυμνάσια-λύκεια της επικράτειας, εμείς ήδη είχαμε στο πρόγραμμα τη διδασκαλία των θρησκευτικών, που τα δίδασκε Ρωμιός εκπαιδευτικός, κατά κανόνα απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Σήμερα, επειδή η σχολή αυτή δεν λειτουργεί και δεν υπάρχουν πια απόφοιτοι, το μάθημα διδάσκεται από φιλόλογους. Βλέπεις, με τη λειψανδρία που μας δέρνει, δεν διαθέτουμε απόφοιτους του κλάδου από άλλα Πανεπιστήμια. Λοιπόν, κατά προσέγγιση το ένα τρίτο των μαθημάτων διδάσκεται στην τουρκική, τα δύο τρίτα στην ελληνική. Σε ορισμένες τάξεις όμως τώρα, με τα νέα προγράμματα, αυτή η αναλογία έχει αλλοιωθεί σημαντικά, καθώς αυξηθήκαν, σε βάρος των ελληνικών, οι ώρες των τουρκικών μαθημάτων.

M.A.: Εσείς τι διδάξατε;

Δ.Φ.: Ελληνικά, φιλοσοφία και λατινικά.

M.A.: Θα αντιδράσετε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως ή δεν το έχετε σκοπό;

Δ.Φ.: Σε τι δηλαδή;

M.A.: Ότι αν είχε υπάρξει μια μεγαλύτερη προσέγγιση προς το τουρκικό στοιχείο, μια μεγαλύτερη διάθεση από την πολιτική ωμαγάκης συντήρηση, δεν θα ήθελα να πω αφομοίωση, αλλά...

Δ.Φ.: Μοιραία αυτό θα οδηγούσε στην αφομοίωση. Η περίπτωση μοιάζει με το ξήλωμα του τσουραπιού.

M.A.: Πείτε μου, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν ίσως ο μοναδικός τρόπος...

Δ.Φ.: Ναι, θα ήταν ο μοναδικός τρόπος... Θα μπορούσαμε, λες, να κάναμε αυτό που κάναν οι Εβραίοι. Το ότι δηλαδή πήραν και τουρκικά ονόματα και εξομοιώθηκαν με τον τουρκικό πληθυσμό. Άλλα εμείς αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Διότι δεν το επιτρέπει η συλλογική μας διαπαιδαγώγηση. Εμείς είχαμε μια ιδιαίτερη θέση μέσα στον ιστορικό χώρο που ζούμε κι είμαστε περήφανοι για την ταυτότητα μας, που είναι συνισταμένη τριών βασικών στοιχείων: της ορθοδοξίας, της ιστορίας και της γλώσσας μας. Δεν είναι δυνατό να απεμπολήσουμε κανένα από τα στοιχεία αυτά. Μη, προς Θεού, διανοθείς ότι από αυτά που λέγω διαφέρνεται κάποια σωβινιστική διάθεση. Απαγε της βλασφημίας. Σέβομαι και αγαπώ, ανεξάρτητα από τη φυλή, το θρησκευμα, την εθνικότητα που ανήκει ή το χρώμα που έχει, κάθε άνθρωπο. Αγκαλιάω με δυο λόγια με όλες τις ψυχικές και πνευματικές μου δυνάμεις ολάκερη την ανθρωπότητα και σέβομαι την ταυτότητα όλων. Με τα ίδια αισθήματα περιβάλλω και τους ανθρώπους με τους οποίους καθημερινά συναναστρέφομαι εδώ σε αυτό τον τόπο. Οφείλω δε να ομολογήσω ότι έχω διαπιστώσει την ίδια ανταπόκριση στα αισθήματα από την πλειάδα των συμπολιτών μου που δεν κατόρθωσε να τους διαβρώσει η πολιτική σκοπιμότητα.

M.A.: Εγώ ζω στη Γαλλία και νιώθω απολύτως ενταγμένη. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως έχω χάσει την ελληνική μου ταυτότητα.

Δ.Φ.: Βεβαίως και υπάρχει.

M.A.: Κι αυτό διδάσκεται σε ποια γλώσσα;

Δ.Φ.: Κι εμείς θεωρούμε ενταγμένο τον εαυτό μας στην ολότητα, με το νόημα βέβαια ότι είμαστε ειλικρινά ευπροστήγοροι στις καθημερινές μας σχέσεις, υποδειγματικοί στο σεβασμό προς τους νόμους, τίμους στις συναλλαγές μας, αλλά και με σχολαστική προσήλωση στην ταυτότητα μας την οποία προσπαθούμε να διαφυλάξουμε αλώβητη.

M.A.: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η επιμονή στη ωμαγάκη ταυτότητα οδήγησε αναπόφευκτα στη σημερινή κατάσταση.

Δ.Φ.: Ο Ρωμιός σεβόμενος και κολακευόμενος και υπερηφανεύομένος για τη θρησκεία, την ιστορία και τη γλώσσα του, δεν ήταν δυνατό ποτέ να θελήσει να χάσει όλα αυτά για τα οποία νιώθει ότι συνθέτουν την υπόστασή του. Και, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω πού το πας. Έτσι όπως θέτεις το ερώτημα, μου αφήνεις την εντύπωση ότι βαρύνει το Ρωμιό η ευθύνη για το φευγιό του. Αν όντως έτσι σκέφτεσαι, που δεν μπορώ να το διανοήθω, τότε δεν νομίζεις ότι αδικείς; Φταίει ο Ρωμιός, ο φιλόπονος, ο φιλόνομος, ο τίμιος, πειθαρχικός, ο κατά πάντα υποδειγματικός πολίτης Ρωμιός, που εξαναγκάζεται να ξερρίζωθει από τον τόπο του και δεν φταίει ο κυρίαρχος παράγων που τον απωθεί και τον σπρώχνει να εγκαταλείψει τα χώματα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και μόχιθησε και δημιούργησε, για τον απλό και μόνο λόγο ότι σέβεται την ταυτότητά του;

M.A.: Όσο ήσασταν στο Ζωγράφειο, ακολουθήθηκε κάποια πολιτική, ώστε να υπάρχει μια εύκολη επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Ζωγράφειου στην τουρκική κοινωνία; Είχατε κάποια συγκεκριμένη πολιτική, ώστε να διευκολύνει την ένταξη;

Δ.Φ.: Εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται κανείς αυτή την ένταξη. Αν πρόκειται περὶ αφομοίωσης ή συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσει στην αφομοίωση, η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η πολιτική στο Ζωγράφειο ήταν να δημιουργήσει καλούς καγαθούς πολίτες. Πολίτες να αγαπούν τη χώρα που ζουν, να σέβονται τους νομούς της, να συμπεριφέρονται πολιτισμένα προς τους συμπολίτες τους και να πολιτεύονται, στα πλαίσια της χώρας, ιδιαίτερα, με τιμιότητα. Παράλληλα, η παιδεία στα σχολεία μας στόχευε να εξοπλίσει το νέο με όλα τα απαραίτητα εφόδια, πνευματικά και ηθικά, ώστε να συνεχίσει το δρόμο του στη ζωή πατώντας γερά στη γη κι έχοντας επιστοσύνη στον εαυτό του. Με ένα λόγο: η πλειάδα των αποφοίτων μας είτε ως επιστήμονες (γιατροί, νομικοί κ.λπ.) είτε ως επιχειρηματίες (έμποροι, βιομήχανοι κ.λπ.) διέπρεψαν και διαπρέπουν εδώ στη χώρα τους αλλά και σε κάθε γωνιά της γης.

M.A.: Θα ξανακάνω πάλι τη σύγκριση με τους Εβραίους.

Δ.Φ.: Με συγχωρείς. Μη μου κάνεις τη σύγκριση με τους Εβραίους. Οι Εβραίοι συνήθισαν να ζουν τη ζωή αυτή από την αρχή της ιστορίας τους. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία για τη ζωή. Τα τελευταία χρόνι

γραμμάτων και ο τύπος της εκπαίδευσης που είχαν τα ρωμόπαιδα τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν ευθύνονται για τη διαρροή.

Δ.Φ.: Καθόλου. Καθόλου. Ούτε 1% δεν ευθύνονται. Από τη στιγμή όμως που ο Ρωμιός κατάλαβε ότι εδώ μένει ως όμηρος κι από τη στιγμή που η Ελλάδα άρχισε να ευδοκιμεί κι από τη στιγμή που απέλαθήκαν οι Έλληνες, τότε ανοίχθηκαν μπροστά στους Ρωμιούς νέοι ορίζοντες, γιατί ευημερούσε η Ελλάδα τότε. Ειδάλλως, θα μπορούσε πάλι ο Ρωμιός, να τα υποστεί. Διότι θα βρισκόταν σε αδιέξοδο. Τι μπορούσε να κάνει, εφόσον δεν μπορούσε να φύγει; Το ξέρεις ότι έχω πάρει συγχαρητήρια από το Υπουργείο Παιδείας για την επιτυχία των παιδιών μας στο πανεπιστήμιο; Τρία χρόνια πριν συντάξιοδοτήθω. Δηλαδή γύρω στα 1990. Σε περίοδο που την παιδεία μας με το ζόρι την κρατούσαμε. Κοιτάζαμε να καλύψουμε τα κενά εκ των ενόντων. Εμείς με το παραπάνω κάναμε το χρέος μας ως εκπαιδευτικοί. Άλλα αν περιμένεις να συμπεριφερθούμε διαφορετικά, έχοντας για πρότυπο άλλη εθνότητα, αυτό είναι αδύνατο. Κάθε έθνος αντιδρά σύμφωνα με το συλλογικό χαρακτήρα του και την εθνική του ιδιοσυγκρασία.

13. ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

M.A.: Γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ποια είναι τα επιχειρήματα ώστε να θεωρείται βάσιμο ένα τέτοια αίτημα; Με άλλα λόγια ποιος θα πάει στη Χάλκη; Για ποιον θα ανοίξει η Σχολή, αν ανοίξει; Καταρχήν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή πρόκειται απλώς για ευσεβή πόθο;

Δ.Φ.: Δεν ξέρω αν τελικώς πάρει τη μορφή ευσεβούς πόθου, πλην όμως το Πατριαρχείο, ιδιαίτερα ο Πατριάρχης, με οθένος αγωνίζεται στην κατεύθυνση αυτή...

M.A.: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Άλλα υπάρχουν σημάδια ευνοϊκά από την άλλη πλευρά;

Δ.Φ.: Πότε υπάρχουν, πότε δεν υπάρχουν. Όταν έρχεται σε δύσκολη θέση, πιέζονται διεθνώς, η κυβέρνηση δείχνει ότι ενδίδει, όμως υπολογίζει και την εσωτερική αντίδραση... Διότι είναι συμφέρον της να ανοίξει τη Θεολογική Σχολή. Αν ανοίξει, θα ανέβουν οι μετοχές της έναντι της Ευρώπης. Δεν μπορείς να θέλεις να ενταχθείς στον κορμό των ευρωπαϊκών και παραλλήλα να διακατέχεσαι από φανατικές θρησκευτικές διαθέσεις. Να μην επιτρέπεις το άνοιγμα μιας σχολής, η οποία επιβάλλεται να ανοίξει, για να καταρτιστούν στελέχη του Πατριαρχείου, πρώτιστα.

M.A.: Πιστεύετε, λοιπόν, ότι θα υπάρχει πελατεία.

Δ.Φ.: Βέβαια. Θα υπάρχει κι από εδώ πελατεία, διότι από τα 150 παιδιά του λυκείου, τα μισά είναι αγόρια. Από τα 70 παιδιά 10 δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν εκεί; Όταν μάλιστα τους δώσεις κάποιες υποτροφίες, τους ταΐσεις, τους ποτίσεις. Ποιος δεν θα πάει; Θα πάει και θα καλοπά-

ει. Άλλα δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτό. Το θέμα είναι να επιτρέψουν παραλλήλα να έχονται να σπουδάζουν και από το εξωτερικό, για να μπορέσει το Πατριαρχείο να καταρτίσει στελέχη τα οποία θα το υπηρετήσουν σε διεθνή κλίμακα.

M.A.: Περνάει από το μναλό καθόλου των ηγετικών στελεχών της κοινότητας μια διαπραγμάτευση, ώστε να ανοιχτούν τα σχολεία και σε ξένους υπηρόδους και σε άλλες κοινότητες; Εγώ φερ' επεινό που έχω ελληνικό διαβατήριο, αλλά δεν είμαι προξενικός υπάλληλος ή μετακλητός εκπαιδευτικός, να μπορώ να βάλω το παιδί μου σε ένα ρωμαϊκό σχολείο.

Δ.Φ.: Σε αυτό αντιτάσσουν έντονη αντίδραση οι τουρκικές αρχές προκειμένου για τα σχολεία μας.

M.A.: Έχουν γίνει τέτοιες προτάσεις;

Δ.Φ.: Ποιος θα την κάνει την πρόταση; Εμείς; Αυτά γίνονται με διακρατικές συζητήσεις. Τα σχολεία μας δεν τα διευθύνουν οι κοινότητες, αλλά ωριμάζουν τη λειτουργία τους οι διακρατικές σχέσεις. Διότι υπάρχουν σε αντιστοιχία με τα σχολεία της Θράκης. Αυτό αν είναι δεν μπορείς να το καταλάβεις, άλλο τόσο κι εγώ δεν θα μπορέσω να σου δώσω να το αντιληφθείς.

M.A.: Ας υποθέσουμε ότι είναι κάποιος Γάλλος ή κάποιος Γερμανός που μένει στην Πόλη και θέλει να μάθει το παιδί του ελληνικά.

Δ.Φ.: Ποιος Γερμανός, παιδάκι μου; Εδώ δεν επιτρέπεται ούτε ο Τούρκος να έρθει. Ο Τούρκος, ο μουσουλμάνος, δεν μπορεί να γράψει το παιδί του στα σχολεία μας. Ακουσε, για να καταλάβεις. Τα σχολεία εδώ, βάσει της συμφωνίας της Λωζάνης, λειτουργούν, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινότητας. Επομένως, ξεκινώντας από αυτό τον όρο κι από αυτή την υποχρέωση, καμιά διάθεση δεν φαίνεται να έχει η Τουρκία για υποχρώση. Αυτό που ωράς κι αυτά που σκέφτεσαι κατά καιρούς με βασάνισαν πολύ. Το θέμα αυτό, δηλαδή να μπορούν από την Ελλάδα να έρχονται να σπουδάζουν τουλάχιστον οι Τούρκοι υπήκοοι... Πρόσεξε να δεις, μιλώ για το Ρωμιό που είναι στην Ελλάδα και διατηρεί την τουρκική του ιθαγένεια. Να μπορούσε να βρεθεί τρόπος -δες, πόσο προσγειώνομαι, το άλλο δεν γίνεται, αυτό γίνεται- να κάναμε εδώ ένα οικοτροφείο τέτοιο που να έχονταν -το θέλουν πολλοί, παιδιά και γονείς το θέλουν κάποιοι αυτό.

M.A.: Γιατί δεν γίνεται;

Δ.Φ.: Δεν γίνεται, γιατί δεν έχουμε εδώ την ανάλογη οργάνωση. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική και η ομογενειακή βούληση.

M.A.: Και δεν υπάρχει;

Δ.Φ.: Δεν υπάρχει. Να ιδρύσουμε εδώ οικοτροφείο, για να έχονται τα παιδιά, τα ρωμαϊκά που διατηρούν την τουρκική τους ιθαγένεια, να σπουδάζουν στα σχολεία μας, αλλά ένα οικοτροφείο πλήρως οργανωμένο ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη.

14. «ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΕΠΗ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

M.A.: Ξέρουμε ότι τα προνόμια του Πατριαρχείου καταργήθηκαν οριστικά από το 1923 και μετά. Έστω κι αν λοιπόν το Πατριαρχείο δεν έχει επίσημα πια καμιά δικαιοδοσία επί των εκπαιδευτικών πραγμάτων, ο καθένας φαντάζεται ότι δεν μπορεί να μένει αδιάφορο απέναντι στα σχολεία της ρωμαϊκής κοινότητας.

Δ.Φ.: Ούτε συζήτηση.

M.A.: Ποια λοιπόν είναι η σκιά του Πατριαρχείου μέσα στα ρωμαϊκά σχολεία; Εγώ σκεφτόμουν κυρίως τα προγράμματα.

Δ.Φ.: Όχι, στα προγράμματα δεν μπορεί να αναμιχθεί.

M.A.: Επομένως διατυπώνω την ερώτηση μου γενικά: ποιο είναι το βάρος του για την κοινότητα; Για παραδειγμα, ένα ρωμαϊκό παιδί τι έρει για το Πατριαρχείο;

Δ.Φ.: Μολονότι μετά τη Δημοκρατία ο έλεγχος επί των ρωμαϊκών σχολών ασκείται πια άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας δια των επιθεωρητών του, αυτό δεν σημαίνει ότι το Πατριαρχείο έπαψε να ενδιαφέρεται για τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Ενδιαφέρεται. Για παραδειγμα, αν πρόκειται να γίνει διορισμός κάποιου διευθυντή σχολείου, το Πατριαρχείο μπορεί να διατυπώσει τη γνώμη του στην Εφορία σχετικά με τους υποψήφιους και οι αρμόδιοι κοινοτικοί παραγόντες σέβονται τις συμβουλές του. Ενδιαφέρεται για την παιδεία όχι με τον τρόπο που ενδιαφέροταν πριν, γιατί δεν μπορεί πια να το κάνει. Όσο για το ρωμαϊκό, αυτό έρει ότι το Πατριαρχείο είναι η πνευματική του αρχή. Εξάλλου, ο νυν Πατριάρχης Βαρθολομαίος δείχνει πολύ ζεστό ενδιαφέρον για τα νιάτα.

M.A.: Βάζει το πόδι του στα σχολεία; Έχει το δικαίωμα;

Δ.Φ.: Να έρθει; Όταν τον προσκαλέσεις, σε μια τελετή έρχεται, αλλά δεν μπορεί να έρθει, για να παρακολουθήσει μαθήματα ή να ελέγξει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Πάντως υπάρχει διαταργή, με την οποία απαγορεύεται στους κληρικούς να επισκέπτονται τα σχολεία μας.

M.A.: Αυτό ισχύει μόνο για τα μειονοτικά σχολεία ή και για τα τούρκικα;

Δ.Φ.: Η διαταργή ήρθε σε μας. Βέβαια, υποτίθεται ότι και στα τούρκικα δεν πηγαίνει ο χότεας. Η σχετική διαταργή ορίζει ότι οι κληρικοί δεν έχουν στα σχολεία κι ούτε να συνοδεύονται τα παιδιά στις εκκλησίες ομαδικά. Μπορεί ο γονιός να το πάρει να το πάει μόνος του. Αν εγώ, ως διευθυντής, βάλω έναν καθηγητή επί κεφαλής των παιδιών να τα πάρει και να τα πάει στην εκκλησία, αυτό είναι επιληφιμο. Αν κάποιος θελήσει να με καταγγείλει, θα έχω πονοκεφάλους. Βέβαια, αυτό ήρθε ως διαταργή εκείνη την περίοδο. Ύστερα σιγά-σιγά απόνισαν τα πράγματα.

M.A.: Πότε έγινε υποχρεωτικό το μάθημα των θρησκευτικών στα γυμνάσια και στα λύκεια;

Δ.Φ.: Ανέκαθεν υπήρχε. Σε μας εδώ. Στα ρωμαϊκά σχολεία. Στα τουρκικά θεσπίστηκε πριν από 15 χρόνια περίπου, με τη στρατιωτική επέμβαση του 1980. Άλλα στα ρωμαϊκά ανέκαθεν υπήρχαν τα θρησκευτικά στο αναλυτικό πρόγραμμα.

15. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

a. ΡΩΜΙΟΙ & ΕΛΛΑ

ανάμεσα στους Ρωμιούς της Πόλης και τους Ελλαδίτες; Τρόπος ζωής, ιδιοσυγχρασίας...

Δ.Φ.: Ναι υπάρχουν διαφορές. Βασικά στην αντίληψη του τρόπου ζωής. Η πολιτική ρωμαϊκή κοινωνία είναι πολύ πιο προσκολλημένη από την αθηναϊκή στις «ηθικές» αρχές της. Για παρόδειγμα είναι ασύγχριτα πιο προστηλωμένη στο θεμό της οικογένειας. Γι' αυτό και τα διαζύγια εδώ είναι πολύ λιγότερα.

M.A.: Είναι λοιπόν πολύ πιο συντηρητική κοινωνία.

Δ.Φ.: Οπωσδήποτε. Εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένη να είναι συντηρητική. Οι περιστάσεις την αναγκάζουν. Αποφέυγει, για παρόδειγμα, ο Ρωμιός να κάνει ξενύχτια σε κέντρα.

M.A.: Γιατί; Δεν μπορεί να κάνει ξενύχτια;

Δ.Φ.: Τι; Να πηγαίνει τακτικά στα κέντρα;

M.A.: Δεν πηγαίνουν οι Ρωμιοί στα κέντρα;

Δ.Φ.: Μια μερίδα τους πηγαίνει βέβαια. Οι περισσότερες οικογένειες προτιμούν να συγκεντρώνονται στο σπίτι τους, να διασκεδάζουν στο σπίτι τους. Εδώ οι άνθρωποι περιορίζονται στο να μαζευτούν σε κάποιο σύνδεσμο, σε κάποιο σωματείο, για να διασκεδάσουν οικογενειακά, οι νέοι με τις νέες το πολύ-πολύ, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα, χωρίς τις ακρότητες που γίνονται στην Αθήνα. Αν το συνοψίσουμε, εδώ η ζωή είναι συντηρητική αντίθετα με την Αθήνα που είναι οπωσδήποτε πολύ περισσότερο ελεύθερη.

M.A.: Έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει διαφορά ακόμη και στο θέμα της παιδείας που λαμβάνει ένας μέσος Έλληνας από αυτήν που λαμβάνει ένας μέσος Ρωμιός;

Δ.Φ.: Βέβαια και υπάρχει διαφορά. Διότι εκεί η απόδσφαιρα της ελευθερίας που ζει το ελληνόπαιδο οπωσδήποτε προσδίδει στο χαρακτήρα του κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι περισσότερο ελεύθερος, μιλάει ελεύθερα, κινείται ελεύθερα, αναπνέει ελεύθερα, αντίθετα με εμάς εδώ, που έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε συνεχώς υπό πίεση. Δε μπορούμε να κινηθούμε άνετα, να μιλήσουμε ελεύθερα, είμαστε υποχρεωμένοι παντού να πολιτευτούμε. Διχάζεται η προσωπικότητά μας. Είναι νομίζω μια βασική διαφορά.

M.A.: Κι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν εδώ, οι Ρωμιοί της Πόλης που πήγαν στην Αθήνα, πώς τα κατάφεραν κι εγκλιματίστηκαν κι άλλαξαν ιδιοσυγχρασία;

Δ.Φ.: Εκείνο με τον καλό επιτυχάνεται. Έρχονται σιγά-σιγά σε συγχρωτισμό με τον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα ένα δείγμα σαφές, που δείχνει πόσο καλά προσαρμόστηκαν, είναι τα διαζύγια.

M.A.: Δηλαδή οι Ρωμιοί της Πόλης όσο ζούσαν εδώ δεν χώριζαν, τώρα που πήγαν στην Αθήνα χωρίζουν.

Δ.Φ.: Εδώ δεν υπήρχαν τόσα διαζύγια όσα υπάρχουν τώρα εκεί. Το διαζύγιο εκεί το κάνανε φωμοτύρι. Στην Πόλη δεν θα το έκανε αυτό εύκολα. Άλλα τι έγινε; Πήγε στην Ελλάδα, ανάσανε λίγο την ελευθερία, τον καλούρθε... Με τις επιχειρήσεις του, τις δουλειές του, κλπ., άρχισε να έχει και λίγη εξωικογενειακή δραστηριότητα, πράγμα το οποίο τον οδηγεί εύκολα στο διαζύγιο. Όχι μονάχα τον άνδρα, αλλά και τη γυναίκα. Να ποιες είναι

οι διαφορές που μου λες... Αυτοί γινήκανε Ευρωπαίοι. Εμείς εδώ ακόμη είμαστε Ανατολίτες. Προσκολλημένοι στην ιστορία μας, προσκολλημένοι στις συντηρητικές αρχές μας, προσκολλημένοι στην Εκκλησία. Όσο και να θέλουμε να αποδεσμευτούμε, είμαστε μέσα σε αυτό τον κλοιό. Κι εγώ ακόμη που σου τα λέω αυτά, μιλούντι δεν είμαι καθόλου συντηρητικός, ζω, κινούμαι, αναπνέω άνετα μέσα σε αυτή την απόδσφαιρα.

β. Ασφυξία

M.A.: Από όσα είπαμε κατάλαβα και συγκράτησα δύο πράγματα. Το πρώτο το αναφέραμε ήδη: ότι η ρωμαϊκή κοινωνία είναι μια κοινωνία κλιεστή και συντηρητική. Σε αυτό είστε

μέσα από όλους αυτούς τους συνδέσμους και συλλόγους, αλλά έχω την εντύπωση ότι για σας -δεν εννοώ εσάς προσωπικά-, για τους Ρωμιούς της Πόλης, είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν, γιατί επιτρέπουν μια έκφραση που δεν είναι δυνατή διαφορετικά.

Δ.Φ.: Είναι ευκαιρίες διεξόδου. Και είναι εκ των ων ουκάνευ οι σύνδεσμοι αυτοί και οι εκδηλώσεις. Διότι είναι, μπορεί να πει κανείς -σε γενικές γραμμές βέβαια-, ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγει κανείς από την καθημερινότητα.

M.A.: Η παρατήρηση που έκανα για τους συνδέσμους και τα σωματεία πάντως δεν αφορά στο θέμα της διασκέδασης ή της εκτόνωσης των Ρωμιών. Πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσοι σύνδεσμοι και σωματεία είναι γιατί οι κοινω-

οι πρόγονοί μου. Και άφησαν τα εξαιρετικά δείγματα του πολιτισμού τους, που είναι και δικός μου πολιτισμός. Εφόσον το θεωρώ αυτό δικό μου, πιστεύω και λέγω ότι πρέπει να παραμείνω. Πρέπει να παραμείνω. Τώρα διερωτώμαι πως μπορούμε να παραμείνουμε. Εδώ είναι ο κόμπος. Εμείς ως μειονότητα αριθμητικά περιοριστήκαμε σε έναν τέτοιο αριθμό που είναι μη υπολογίσιμος. Και δεν έχουμε τη δύναμη μόνοι μας να πετύχουμε σοβαρά πράγματα για την παραμονή μας. Έχουμε την ανάγκη κάποιου στηρίγματος. Δέσμει τη μοίρα μας με την Ελλάδα. Ήδη ήταν δεμένη με τη συνθήκη της Λωζάνης. Εμείς δύως τι κάναμε; Κάναμε μήπως εμείς τίποτε, για να μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι; Δεθήκαμε στο άρμα της Ελλάδας, στο φορέα δηλαδή Ελλάδα, και με τον καιρό, λόγω του ότι πα-



Δ.Φ.: Ναι, με τη διαφορά ότι σε σύγκριση με παλιότερες εποχές είναι περισσότερο φιλελεύθερη. Παλιότερα ήταν πολύ πιο συντηρητική.

M.A.: Το δεύτερο είναι ότι νιώθω πως δεν υπάρχει, σε αυτή την κοινωνία, κανένας ζωτικός χώρος για το άτομο. Δηλαδή ένα άτομο, αν δεν μπορεί ή αν δε θέλει να εκφραστεί μέσα από την κοινότητα ή σαν μέλος της κοινότητας, είναι ανύπαρκτο.

Δ.Φ.: Έχεις δίκιο. Ο Ρωμιός εκφράζεται ως μέλος της κοινότητας.

M.A.: Νιώθω πως το άτομο είναι εντελώς ισοπεδωμένο σε αυτή τη ρωμαϊκή κοινωνία.

Δ.Φ.: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Διότι προσαρμόζεται κι έχει συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Πρόσεξε: διαμορφώνει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, μια ιδιαίτερη φιλοσοφία της ζωής. Διαφορετικά αντιλαμβάνεται τη ζωή μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Αν πάρεις έναν Αθηναϊκό και τον φέρεις να ζήσει εδώ, οπωσδήποτε αυτά θα τα προσέξει και θα του έρθουν ασφυκτικά. Για μας δεν είναι.

M.A.: Κοιτάξτε, για παρόδειγμα, η μόνη κοινωνική ζωή που υπάρχει είναι μέσω συνδέσμων, συλλόγων, σωματείων, συλλογικών δομών. Εγώ δεν κατάλαβα ακόμη τι επιτυχάνεται

νικές δομές είναι τέτοιες ώστε δεν επιτρέπουν στο άτομο να εκφραστεί ατομικά, να υπάρξει ατομικά, αυτόνομος και μόνος του ο καθείς, και υπάρχει ανάγκη να συγχρωτιστεί, να βρεθεί με άλλα άτομα για μια συλλογική έκφραση.

γ. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει

M.A.: Δυν λέξεις -κι ας κλείσουμε έτοι- για τις προοπτικές της ρωμιοσύνης στην Πόλη;

Δ.Φ.: Το ντέρτιο σου εσένα είναι οι προοπτικές... Δηλαδή, κύριε Φραγκόπουλε, είπες τα όσα είπες, είσαι εδώ προσκολλημένος, έφερες τα παιδιά σου από την Ελλάδα που σπουδάζανε, τα πάντρεψες εδώ, εγκαταστάθηκαν εδώ και τι μέλλει γενέσθαι; Με ποια προοπτική; Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν από αυτούς που φύγανε. Διότι το θέμα το θέτω ως εξής: κάθε άτομο φέρει ένα σταυρό. Και το σταυρό τον κουβαλάει μόνος του. Κι άλλος βρίσκει ότι είναι υποφερτός, ενώ άλλος ότι είναι βαρύς. Την εδώ κατάσταση πολλοί την θεώρησαν ότι είναι δυσβάστακη. Δεν είχαν άδικο. Και σηκώθηκαν κι έφυγαν. Εγώ γιατί μένω; Μένω γιατί πιστεύω πως ο τόπος αυτός είναι και δικός μου τόπος. Εδώ πέρα ζήσαν

οραμέναμε εδώ πέρα βάσει της συνθήκης της Λωζάνης, σε αντιστάθμισμα των Θρακιωτών της Ελλάδας, οι σχέσεις μας ήταν αντίβαρο πα. Και καθετί που γινόταν εκεί είχε τον αντίκτυπο σε μας, καθετί που γίνεται εδώ έχει τον αντίκτυπο σε μας, καθετί που είχε είσει σε μας. Κι αυτή τη στιγμή στη Θράκη ζουν γύρω στους 120.000, αν όχι περισσότεροι, ενώ εμείς εδώ παραμείναμε, σιγά-σιγά με τη συρρίκνωση που έχει γίνει, περί τους 2.000. Τέλος πάντων. Υπάρχουν και οι μικτοί γάμοι. Παρά ταύτα διατηρώ την πίστη ότι πρέπει να παραμείνει εδώ με κάθε θυσία ένας πυρήνας ρωμαϊκος. Βασική προϋπόθεση είναι να πεισθούν οι νέοι γι' αυτό. Θα πεις δεν υπάρχουν τρόποι να μείνουν οι νέοι εδώ; Αλλά πρέπει οπωσδήποτε οι αριμόδιοι φροείς να το κάνουν συνειδητη και να ενεργήσουν δραστικά και αποτελεσματικά σ

δεν είναι ικανοποιητική η απασχόλησή τους. Τους παίρνει το Πατριαρχείο, το νοσοκομείο, σε ένα επίπεδο υπαλληλικό...
M.A.: Ναι, αλλά όλα αυτά είναι κλειστό κύκλωμα. Είναι μέσα στην κοινότητα. Θα ήταν προτιμότερο να τους βοηθήσετε να αντονομηθούν, δηλαδή να μπορέσουν να ενταχθούν οικονομικά στην τουρκική κοινωνία.

Δ.Φ.: Μπράβο. Αυτό όμως θέλει κάποια ενίσχυση. Υπάρχουν, σε ρωμαϊκό επίπεδο, επιχειρήσεις σε κάποια αλιμανικά. Μπορεί να υπάρχουν καμιά πενηνταριά-εξήντα ανθρώποι του εμπορίου που έχουν κάποιες θέσεις. Μπορείς να ενισχύσεις εκείνους και με τη σειρά τους να βοηθήσουν τους νέους προσλαμβάνοντάς τους ως υπαλλήλους, αλλά με προσπτική να τους μάθουν τη δουλειά και να τους ενθαρρύνουν να ανοίξουν δικές τους επιχειρήσεις.

M.A.: Υπάρχει πολιτική θέληση για τέτοιο πράγμα;

Δ.Φ.: Δεν φαίνεται να υπάρχει τώρα. Άλλα για να υπάρξει, θα πρέπει κανείς να καταρτίσει ένα πρόγραμμα πειστικό. Δεν είναι δυνατό εδώ να δημιουργηθούν μαχαραγιάδες του πλούτου. Αρκεί, νομίζω, να φτιάξουμε έναν τομέα, όπου οι νέοι θα μπορούν να απασχοληθούν και να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ένας λόγος για τον οποίο θα ήθελα να αποκατασταθεί η σχέση μεταξύ των δύο κρατών, ασχέτως αν μελλοντικά θα μπει ή δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μακάρι να μπει, είναι γιατί πιστεύω ότι με την προσέλευση ελληνικών κεφαλαίων εδώ –που και σήμερα, παρά τις δυσμενείς πολιτικές σχέσεις, υπάρχει κάποια κίνηση–, θα μπορούν να απασχοληθούν οι νέοι. Άλλα, υπάρχει κι άλλο κώλυμα, ότι δηλαδή ο νέος, για να αποφύγει το στρατιωτικό του, μόλις φτάσει σε ορισμένη ηλικία, φεύγει. Άλλο πρόβλημα κι αυτό. Άλλα όταν ο άλλος πιστέψει ότι εδώ είναι το μέλλον του, πολλά πρόγραμματα μπορούν να γίνουν. Εξάλλου, τόσοι και τόσοι Ρωμιοί έκαναν το στρατιωτικό τους στην Τουρκία, τι πάθανε;

M.A.: Εσείς κάνατε στρατιωτικό στην Τουρκία;

Δ.Φ.: Σήμερα είναι το κυριότερο. Αυτό είναι το κυριότερο. Άλλως, τι; Εγώ τόκανα και μάλιστα πήγα πολύ ευχαρίστως κι έκανα το στρατιωτικό μου. Διότι κάπου θα το έκανα. Γιατί να μην το κάνω εδώ; Και πέρασα πολύ καλά. Τι σημασία έχει;

M.A.: Επομένως, οι προοπτικές για το ρωμαϊκό στοιχείο στην Πόλη είναι θετικές μόνο υπό αίρεση.
Δ.Φ.: Μάλιστα. Υπό την αίρεση να προγραμματιστεί ζεαλιστικά το μέλλον των νέων στον τόπο τους. Ειδάλλως δεν απομένει παρά να εναποθέσουμε μοιρολατρικά τις ελπίδες μας στο χρόνο και να περιμένουμε να τελειώσει όλη η υπόθεση με τη λήξη των γηρατειών. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Χωρίς την παραμικρή κριτική διάθεση ως προς το περιεχόμενό τους στα πλαίσια αυτής της μελέτης, αναφέρομαι κυρίως σε δύο πρόσφατες εκδόσεις, ένα φωτογραφικό λεύκωμα του Κώστα Σακελλαρίου με τίτλο Οι τελενταίοι Έλληνες της Πόλης (Κείμενα Μαργαρίτα Πουτουρίδου,

Αθήνα, εκδόσεις Άγρα, 1995, 107 σ.) καθώς και στο βιβλίο του Κώστα Μ. Σταματόπουλου, *Η τελευταία αναλαμπή, η κωνσταντινούπολητική φωμιούση στα χρόνια 1948-1955*, Αθήνα, εκδόσεις Δόμος, 1996, 348 σ. 2. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά την άλωση, το 1454. Το τεράστιο κόσκινο κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα, στο Φανάρι, δίπλα στο Πατριαρχείο, χτίστηκε το 1882.

3. Η γέφυρα που ενώνει την ανατολική και δυτική όχθη του Κεράτιου. Παιάνεται το όνομά της από το πύργο και την περιοχή του Γαλατά που βρίσκεται στην ανατολική της άκρη.

4. Στη δυτική όχθη του Κεράτιου, στο Φανάρι, έχει την έδρα του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι Ρωμιοί κάτοικοι του, οι περιφήλιοι Φαναριώτες, έχουν εκλεύψει προ πολλού. Η περιοχή σήμερα κατοικείται –κυρίως, αν όχι αποκλειστικά– από πληθυσμούς προερχόμενους από την ανατολική Τουρκία και από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πολλά από τα πέτρινα σπίτια του 18ου αιώνα που ανήκαν σε πλούσιους Ρωμιούς κατεδαφίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν δημιουργήθηκαν οι «πράσινοι χώροι» γύρω από τον Κεράτιο με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Dalañ.

5. Παναγία η Μουχλώτισσα: η μόνη ορθόδοξη εκκλησία της Πόλης που δεν μετατράπηκε ποτέ σε τζαμί και λειτουργεί από τη βυζαντινή εποχή. Βρίσκεται στο Φανάρι, σε μικρή απόσταση από το Πατριαρχείο, πίσω από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, στην οδό Sancaktar (Sancaktar yokusu).

6. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τη μελέτη του Αλέξη Αλεξανδρή, *The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918-1974*, Athens: Center for Asia Minor Studies, 1983.

7. Η Διεθνής Έκθεση Σμύρνης (İzmir Enternasyonal Fuarı) γίνεται από το 1936 κάθε χρόνο μεταξύ 20 Αυγούστου και 20 Σεπτεμβρίου.

8. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης (των Πριγκιπονήσων) ιδρύθηκε το 1844. Είχε τμήματα μέσης (γυμνάσιο-λύκειο) και ανωτάτης εκπαίδευσης. Το λύκειο της σχολής παραμένει ανενεργό από το σχολικό έτος 1984-85. Το θεολογικό τμήμα της, του οποίου το διττόλιμα ισοδύναμως με πτυχίο Πανεπιστημίου, έκλεισε με διαταγή των αρχών το 1974.

9. Το Εθνικό Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1882 στο Φανάρι. Γι' αυτή τη σχολή, βλ. τη μελέτη του Α. Ιορδάνογλου, *To Eθνικόν Ιωακείμιον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινούπολεως 1882-1988*, Θεοσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1989, 301 σ.

10. Σχολή αρρένων της κοινότητος Σταυροδομίου. Ιδρύθηκε το 1893 με δωρεά του τραπεζίτη Χρηστάκη εφέντη Ζωγράφου. Βρίσκεται στο Πέραν, δίπλα στο δημόσιο γυμνάσιο-λύκειο του Galatasaray, στο οποίο η διδασκαλία των μαθητών γίνεται κυρίως στη γαλλική.

11. Πηγαίνοντας από την Πόλη στα Νησιά (Adalar), το βαπτόρι περνά κατά σειρά από την Πρόστι (Kinali), την Αντιγόνη (Burgaz), τη Χάλκη (Heybeli) και καταλήγει, ύστερα από μιάμιση ώρα, στην Πρέγκιπο (Büyükkada).

12. Ρωμιοί και μη, όταν έλεγαν «Γέφυρα», οι παλιοί Πολίτες εννοούσαν τη Γέφυρα του Γαλατά. Σήμερα «Γέφυρα» είναι, στην πολίτικη γλώσσα, η πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου, που ενώνει την ευρωπαϊκή ακτή στο σημείο του Ortaköy με την αστική στο Beylerbeyi.

13. Οι νοτιές είναι οι κυρίαρχοι άνεμοι της περιοχής της Πόλης. Ο αέρας που ανησυχεί περισσότερο τους ανθρώπους της θάλασσας είναι ο φοβερός Iodos, όρος που μάλλον αποτελεί μια παραπομπή μορφή της λέξης νότος.

14. Σκεύος με επάλληλα δοχεία για μεταφορά φαγητών.

15. Κεντρικό Παρθεναγωγείο: ρωμαϊκό λύκειο στην περιφέρεια του Σταυροδομίου. Λειτουργεί από το 1850. Τα εγκαίνια του νέου σχολικού κτιρίου έγιναν το 1892.

16. Το Ζάπτειο παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1875 με δωρεά του Κωνσταντίνου Ζάπτα. Βρίσκεται κοντά στην πλατεία Taksim, δίπλα στην ορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

17. Τα νοσοκομεία Βαλουσκή ιδρύθηκαν το 1753 από τη συντεχνία των

ορθόδοξων παντοπωλών της Πόλης. Μέχρι τα μέσα περόπου του 19ου αιώνα, στεγάζονται σε κτίρια ταπεινά και ανεπαρκή για τις ανάγκες της φωμιούσης. Το 1837 αγοράζεται έξω από το Επαπτύγυο (Yedikule) μια έκταση 8.000 τετρ. πήγεων στην οποία οικοδομούνται δώδεκα μεγάλες αίθουσες, φαρμακείο, μαγειρείο, πλυντήριο, ματιοφυλάκιο, βαλανείο, αποθήκες. Το 1926 τα νοσοκομεία Βαλουσκή καταλαμβάνουν έτσι που η συνθήκη που έβαλε τέλος στο φωμούσιο (1878) το οποίο αναγνώρισε, μεταξύ, την ανεξαρτησία της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Για τους μειονοτικούς –κυρίως Ρωμιούς και Εβραίους– ο Αγιος Στέφανος κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο χώρο της μνήμης για τα καλοκαριά του και τις διακοπές που πέρασαν αρκετές γενιές εφήβων. Στο Yeşilköy βρίσκεται το σημερινό αεροδρόμιο (Atatürk airport) της Πόλης.

28. Βλάγκα: συνοικία της Πόλης στην παραλία της Προποντίδας ανάμεσα στις συνοικίες Κοντοσκαλιού (Kumkapi) και Ψωμαθείων (Samatya). Είναι κτισμένη στην πειραιωτικότερη βιούντινό λιμάνι του Θεοδόσιου του Ελευθερίου.

29. Χαλκηδών ή Kadıköy. Στην αστική ακτή, στη θάλασσα του Μαρμαρά, το Kadıköy βρίσκεται σχεδόν απέναντι από τα Πριγκιπονήσων. Στο παρελθόν ζούσαν εδώ πολλοί Ρωμιοί. Σήμερα υπάρχει μόνο ένας μικρός πυρήνας, που μπορεί κανείς να συναντήσει κατά τις κυριακάτικες λειτουργίες στην Αγία Ευφημία (μέσα στην αγορά) ή στην Τριάδα (στο Bahariye).

30. Τα περίφημα Ταταύλα ή κατά την τουρκική τους ονομασία Kurtuluş. Συνοικία της Πόλης βορειοδυτικά της περιοχής Beoğlu-Taksim, τα Ταταύλα ήταν ώς το 1922 ο κατεξοχήν ρωμαϊκός μαχαλάς. Λέγεται ότι πολλοί Ρωμιοί που ζούσαν και δουλεύαν τότε στην περιοχή αυτή της Πόλης δεν έμαθαν ποτέ τους τουρκικά, αφού δεν είχαν καμά ευκαιρία